

## Julotta Luk 2:1-20

Några ord i evangelietexten har på ett alldeles särskilt sätt etsat sig fast i mig och som jag inte riktigt kunnat släppa, det är orden: ”Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärgen”.

När Guds Son ska födas hit till jorden, så fanns det inte plats för dem i härbärgen.

Det är nog ingen tillfällighet att Guds Son skulle komma på det viset. Med detta ville Gud säga att Jesus kommit hit för alla som bär på denna upplevelse av att inte vara välkomna. Det finns många barn som får uppleva att de inte är välkomna. I stället för kärlek, blir de bemötta med kyla. Men det finns också många vuxna som bär på samma känsla av att stå utanför och för vilka en julhelg upplevs som väldigt jobbig.

Jesus kom till en värld där dörren till härbärgen var stängd, han stod utanför, i solidaritet med alla som står utanför. Han delar deras villkor.

Många människor upplever att det inte finns någon plats för dem. De har sökt det ena jobbet efter det andra, utan att ens ha blivit kontaktade. I synnerhet bland den del av vår befolkning vars namn antyder att de är invandrare. Arbetslöshet skapar en känsla av att inte vara behövda.

Andra upplever en känsla av att ingen vill ha med dem att göra. Människor vänder sig bort ifrån dem. Den iskalla tystnaden brer ut sig när de kommer.

Jesus Kristus, Guds son som kommit hit och delat vårt utanförskap, han räknar med oss var och en. Att vi lever är inför Guds ögon inte en slump eller tillfällighet. Av Gud är vi behövda. Gud har uppgifter för oss alla, uppgifter som inte är graderade, så att en uppgift är finare än den andra. Alla är lika viktiga, alla lika värdefulla.

Men det finns också människor som inte har plats för Jesus i sina egna liv.

Därför är de likgiltiga inför talet om Gud.

När Gud från sin himmel såg hur vilsna människorna var, så rördes hans hjärta av medlidande med oss människor och lät sända sin son hit till världen, fastän människorna var så tillslutna för honom att han var tvungen att födas i ett stall. Om Jesus inte får bli insläppt i en människas liv, så finns det andra krafter som vill bli Herre i hennes liv, det kan vara den rena materialismen eller olika rörelser som vill nästla sig in i människans liv. Gud vill inte en människas olycka. Gud som skapat oss till sin avbild vill oss bara gott. Gud har inrättat sin

kyrka och församling för att ta sig an alla dem som står utanför, som känner ensamhet, meningslöshet, som känner sig misslyckade och söndriga djupt in i själen, som upplever att de till och med saknar Gud och kanske i nattens mörka timmar ropar: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig.

Undret sker än i dag i livets natt, när allt verkar hopplöst, att människor i Guds kyrka får uppleva att Jesus blir född i deras hjärtan.

Föräldrar som i årtal burit på ett dåligt samvete över att de försummat sina barn får uppleva hur Jesus lyfter bort deras tunga börda och skänker en frid som denna värld inte kan ge.

Barn som under sin uppväxt verkligen blivit försummade eller rent av blivit utnyttjade på ett otillbörligt sätt får uppleva hur Jesus helar alla sår och ger ljus och framtidshopp

Människor som haft ett bittert hjärta efter många besvikelser får uppleva hur Jesus förvandlar deras hjärtan till ett brinnande hjärta av kärlek, så att de kan bedja för dem som gjort dem illa på olika sätt.

Änglarna sjunger lovsånger. Vi får glädja oss över undret i nattens timma att Jesus är densamme i dag.

Så lever Jesus vidare förkroppsligad, grenarna växer ut i nya generationer.

Människor får uppleva att det håller att tro på Jesus, hon kan bekänna som herdarna: allt var som det hade sagts dem.

I vår tid behöver människor just detta: den levande tron på Jesus. Jesus i hjärtat. I gudstjänsten får vi ta emot Guds helande kraft eller när en människa söker enskild själavård.

När barnet är fött, är det viktigt att det får växa till.

Fast nog är Herodes medarbetare ute och söker för att om möjligt göra om intet Jesus och dem som hör honom till, för de hatar denne Jesus.

Men du som äger Jesus i hjärtat, var inte rädd, Jesus har segrat, han är den uppståndne och levande Herren, håll dig till honom i bön, bibelläsning, gudstjänst och nattvard, där vill han styrka dig och föra dig till seger. Jesus är verkligen med dig alla dagar.

I dag är det viktigt för oss alla, hur vi än har det att säga vårt ja till Jesus.

Res dig upp och säg så här:

Vi tror.....