

1 i fastan Matt 4:1-11 Ersbodakyrkan 2006

Strax före vår text berättas det att när Jesus hade blivit döpt öppnade sig himmelen, och Guds ande kom ner som en duva och sänkte sig över honom. I samband med dopet så hade Guds röst proklamerat att ”Detta är min älskade son, han är min utvalde”.

Det är samma Guds Ande som nu leder Jesus ut i öknen. Där i öknen fastade Jesus under fyrtio dagar och fyrtio nätter, precis som Mose hade gjort. Det är också bakgrunden till att vi i kyrkan har en fastetid som omfattar 40 dagar, även om ytterst få bland oss ägnar sig åt fasta. I varje fall blir vi påmind om alla de 852 miljoner människor runt om vår värld som i dag hungrar. Vi som under fastetiden frossar på semlor ges en möjlighet att ge av vårt överflöd till dem som saknar mat för dagen. Ett konkret sätt att skapa engagemang för att utrota hungern är att stödja Lutherhjälpens arbete och delta i Livsloppet som går av stapeln den 25 mars över hela Sverige.

När Jesus hade fastat blev han till slut hungrig, så har Jesus delat de villkor som världens hungrande lever i. Då berättas det att frestaren kom och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Hör hur listig frestaren är. Om Jesus verkligen var Guds son som Gud sagt vid Jesu dop, då borde det väl inte vara någon konst att förvandla stenarna till bröd nu när Jesus var hungrig. Visst gjorde Jesus senare brödunder när han tog fem kornbröd och två fiskar och välsignade dem och det räckte till 5000 män, plus kvinnor och barn och det blev ändå över. Men nu när frestaren kom och ville få Jesus att för egen del förvandla stenar till bröd då avvisar Jesus det och säger ”Det står skrivet: *Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.*”

När frestaren försökte få Jesus på fall, så avvärjer Jesus honom med Guds ord.

Frestarens andra frestelse går ut på att Jesus skulle göra ett PR-jippo genom att kasta sig ner från tempelmuren. Vi kan se framför oss hur det skulle gå till när Jesus seglar ner från tempelmuren buren av änglar, och när Jesus når marken så finns det inte en skråma på hans kropp. Frestaren motiverar sin frestelse genom att rycka ut ord från psaltaren 91 ur sitt sammanhang. Frestaren är duktig till att citera Bibelns ord. Han kan verkligen komma i gestalten av en ljusets ängel Jfr 2 Kor 11:14. Allt i syfte att förleda oss människor. Här försöker han få Jesus att imponera.

Den frestelsen har kyrkan drabbats av gång på gång att bedriva spektakulära jippon för att locka människor till sig. Men även detta avvisar Jesus och säger med hänvisning till skriften: ”Det står också skrivet: *Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.*”

Se hur Jesus gör. Han bemöter frestaren med Guds ord enligt principen att Guds ord ska förklaras med Guds ord.

I den tredje frestelsen är frestaren fräck nog visa Jesus alla riken här i världen med allt det fina och säga: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.”

Inte ägde frestaren något av detta. Gud var den som skapat allt detta. Det är som det står i Psaltaren 24 ”Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.”

Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: *Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.*”

Jesus som har prövats på allt sätt och mött frestaren, utan att låta sig luras. Han är mäktig att hjälpa oss när vi kommer i prövningens stund.

Jesus vill förse oss med Guds vapenrustning som det står om i Ef 6, så att vi kan stå emot djävulens lömska angrepp. Det är sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, de skor på våra fötter som gör oss villiga att gå med fredens budskap. Trons sköld som skyddar mot den ondes alla brinnande pilar, frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Det var med detta andens svärd som Jesus avvärjde frestaren med.

Som kristna får vi söka vår hjälp och vårt stöd hos Jesus.

Jesus som har segrat.

I hans namn ska vi också segra.