

1 i fastan 3 årg Umeå stad 2005-02-13

Det finns ett bibliskt uttryck

Den förste och den siste Adam

Gemensamt för dem bägge är att de handlat på ett sätt som fått konsekvenser för hela mänskligheten.

Vi börjar med att se på den förste Adam

Han skapades till Guds avbild till att vara lik Gud

Han levde ett underbart liv tillsammans med sin hustru Eva i Edens lustgård. Mat fanns det i överflöd, det var bara att ta för sig och äta.

Gud hade bara ett enda förbehåll: ”Du får äta av alla träd i lustgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö”

Vi har hört den Gammaltestamentliga texten om hur det gick. Vi brukar kalla den texten för syndafallet.

Vår själafiende, djävulen och Satan kom till de första människorna under gestalten av en orm.

Det första som ormen gör är att försöka inså tvivel på vad Gud sagt hos kvinnan Eva.

”Har Gud verkligen sagt”

Gud har i sin stora kärlek gett oss sitt ord, som är samlat i Bibeln. Det är likt en karta för vårt mänskliga liv med anvisningar om den väg vi ska vandra för att nå det eviga livet. Där finns varningar för sådant som kan skada oss, där finns vägledning till helande och läkedom. Själafienden vill få oss att inte lita på vad Gud sagt. Till kvinnan säger han: Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av **något** träd i trädgården?

Nej så hade inte Gud sagt. Gud sa: Ni får äta av alla träd i trädgården, utom av trädet som ger kunskap på gott och ont.

Själafienden vill framställa det så att Gud är snål och grinig: Ni får inte äta av något träd i trädgården. Visst är det så Gud ibland skildras, att Gud inte tillåter oss människor att ha något roligt, bara nej, nej och åter nej. Kvinnan försöker rätta till själafiendens ord: Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät inte den, men så lägger hon till orden ”Och rör den inte” Genast är hon fast i själafiendens fälla. Hon lägger till ord som Gud inte sagt. Så har det varit i alla tider. Vi människor har haft en tendens att lägga till mänskliga bud och regler till vad Gud sagt. Aja baja, rör inte, gör inte.

Själafienden fortsätter: Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar.

Att bli som gudar, med makt och kunskap.

Nu står hon där, ser på det förbjudna trädets frukt. Ögonens begärelse börjar fylla kvinnans inre. När hon ser frukten vattnas det i munnen. Ja ni vet hur det är med reklambladens makt över oss människor eller när vi går där i affären och ser det som är ställt fram, vips så slinker det med något i korgen som vi inte hade planerat.

Så gick det för kvinnan. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också åt sin man och han åt.

Detta syndafall har fått konsekvenser för hela mänskligheten, ormgiftet, olydnaden mot Guds vilja finns i vår mänskliga natur. Paulus som verkligen kämpade för att

leva ett kristet liv klagar och säger. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill det gör jag. Vi ser syndafallets konsekvenser runt omkring oss. Radions, TV:ns, tidningarnas nyhetsförmedling domineras av syndafallets frukter t ex våldtäkter, kvinnors förtryck, stridigheter, människors ofördragsamhet, maktkamp, mord, stölder, drogmissbruk som får sina olyckliga konsekvenser. Vi ser syndafallets konsekvenser hos oss själva, även om vi lyckas med att inte göra de grövre misstagen, så ibland säger vi ord vi inte skulle ha sagt, Vi gör inte, det som vi borde göra, Vi tänker otäcka tankar, som inte borde finnas hos oss.

Men vem är den siste Adam?

Det är Jesus

Han har också utfört en gärning som fått konsekvenser för hela mänskligheten.

Evangeliet berättar hur själafienden också kom till Jesus med sina frestelser, men Jesus avslöjade honom och lät sig inte förledas. Han var frestad i allt liksom vi, men föll inte i synd. Därför kan också Jesus hjälpa oss i frestelsens stund.

Vi får se på Jesus, vara fokuserade mot honom som burit all världens synd i sin kropp.

Jesus har visat oss människor på en befrielsens väg.

Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

De första som fick gå bekännelsens väg var Adam och Eva.

Gud ropade på Adam: Var är du?

Så får han komma fram. Han får bekänna för Herren precis som det gått för honom: Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mej av trädet och jag åt.

Ibland har man tolkat orden så att han skyller ifrån sig på kvinnan. En del har använt den här berättelsen i förtrycket av kvinnor. Men så var det inte

Han berättar rakt upp och ned hur det gick till, utan att skylla ifrån sej, så bekänner han: Jag åt. Bekännelsen var tydlig. Olycklig stod han där, så var det också med kvinnan.

Även hon bekänner precis som det gått till: Ormen lurade mej och jag åt.

Sida vid sida står de där med syndabekännelsens ord.

Redan där i paradiset så visade Gud på förlåtelsen genom Jesus. Han säger: Kvinnans säd skall söndertrampa ormens huvud, men själv bli stungen i hälen.

Den heliga Jungfru Marias son, Jesus Kristus har på korset besekrat djävulen, synden och döden. Själv fick han bli stungen i hälen av de spikar som drevs genom hans händer och fötter.

Konsekvenserna av Jesu lidande, död och segerrika uppståndelse är att han är mänsklighetens ende frälsare. Han har öppnat en förlåtelsens och upprättelsens väg för hela mänskligheten.

Det är det glada budskapet till oss alla.

Låt oss i tro ta vara på Guds stora gåva genom Jesus och bekänna.