

4 i påsktiden Joh 16:16-22

Helena Elisabeth 20060507

Vad menar han?

Det var lärjungarnas fråga.

Många präster och predikanter som i dag predikar över den här texten har nog ställt samma fråga.

Vad menar han?

Kanske har du som kyrkobesökare ställt dig samma fråga när du lyssnat till en predikan.

Vad menar han?

Kanske har du någon gång känt igen dig i psalmens ord: Jag har ofta frågor, Herre? Men så sällan har jag svar.

När Jesus säger: *En liten tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen.*

Syftade Jesus då på att han på långfredagen skulle dö, att hans lärjungar skulle fyllas av sorg och uppgivenhet, men en kort tid därefter på påskdagen skulle han uppstå från de döda och att de då åter skulle få se honom och fyllas av uppståndelsens glädje.

Eller syftade Jesus på himmelfärden när han skulle gå *till Fadern*. Där han från sin himmel skulle se sin kämpande kyrka, som många gånger har det svårt, när hon trängs från alla håll. När sanningen ifrågasätts och Guds ord

förlöjligas. Vi vet att Kristi kyrka aldrig är övergiven av vår Herre. Jesus är vår förebedjare inför Gud. En dag ska han komma åter i härlighet på himmelens skyar för att hämta de sina hem till sin himmel. De kristna har i alla tider längtat efter denna dag när Jesus ska komma. Uppenbarelseboken slutar med bönen: *Amen kom Herre Jesus. Kom.* Varje gång vi ber Herrens bön ber vi *tillkomme ditt rike.*

Eller syftade Jesus på den enskilde kristne som kan drabbas av den djupaste förtvivlan och ångest och med Jesus ropat: *Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig.* När Gud känns så oändligt långt borta. När tårarna inte vill ta slut och allt är ett oändligt mörker. När den lilla människan frågar: Hur länge Herre ska jag måsta utstå detta?

Är det till den människan Jesus kommer med tröst och säger: *En liten tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen.* När Jesus lovar att sorgen ska vändas i glädje.

Eller är det så att Jesu ord inte bara har en enda innebörd, utan att Jesu ord vill tala till oss människor på många olika sätt och i olika situationer. O vilket djup av rikedom, vishet och kunskap som finns hos Gud. Det är det som gör att Herrens ord är levande och ständigt aktuellt.

Att Herren har ett ord till alla människor i alla tider. Det är en Gud att lita på. Det är en Gud som vi med frimodighet kan bekänna vår tro till.