

Apostladagen Luk 5:1-11  
Västerslättskyrkan 20090712

Petrus, Jakob och Johannes hade varit ute och fiskat en hel natt, utan att ha fått någon fisk.

När de kommer till stranden för att skölja sina nät så finns Jesus där. Omkring honom har en stor folkskara samlats som han undervisar. Man skulle kunna säga att Jesus hade en friluftsgudstjänst

När Petrus kommer med sin båt ber Jesus honom om att få använda hans båt som predikstol.

Vad Jesus predikade om den här gången berättar inte texten för oss. Men texten säger oss att när predikan var slut, så ber han Petrus att lägga ut sina nät på djupet.

Nog var Petrus skeptisk till det förslaget. Men Petrus säger ändå: *Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.*

På Jesu ord ville han göra det.

Resultatet uteblev inte. Han fick fisk i massor. Så mycket fisk att han måste ropa åt Johannes och Jakob att komma med sin båt och hjälpa honom. Båtarna blev överfulla av fisk, så mycket att båtarna höll på att sjunka

Petrus känner sig överväldigad av fiskeundret, han känner sig så oändligt liten inför Jesus.

En sådan Jesus som säger det orimliga, att lägga ut näten mitt på dagen och näten blir fyllda av fisk, han måste vara Gud mitt ibland oss.

Många människor upplever det på samma sätt idag när de känner Guds påtagliga närhet. De känner sig så små, kanske säger de likt Petrus: *"Lämna mig, herre, jag är en syndare."*

Petrus och Paulus uttrycker samma slag av syndakännedom. Petrus säger: *"Jag är en syndare"*. Paulus

hade kommit till samma insikt om att han var den störste av syndare. När Petrus säger: *"Lämna mig, herre"*, så lämnar Jesus honom inte, utan Jesus tar sig an honom. Han vill visa att det är just för sådana som han, som han har kommit. Han har kommit för att frälsa syndare. Och han säger till Petrus: *Var inte rädd.*

Jesus vill ge sina lärjungar av den trygghet som bara han kan ge, en trygghet som sträcker sig ända in i döden, även om döden skulle bli brutal, som den blev för de allra flesta av apostlarna.

Petrus får uppdraget: *Från denna stund skall du fånga människor.* Tänk denne enkle man, en enkel fiskare fick detta uppdrag av Jesus. Petrus blev insatt i den speciella uppgiften, att vara med och föra människor till Jesus.

Petrus, Jakob och Johannes lämnade allt och följde Jesus. Under tre år kom de att få uppleva hur Jesus gjorde det ena undret efter det andra, de fick ta emot Jesu undervisning. De fick följa med Jesus upp på det heliga berget och se hur Jesus förvandlades inför dem, när hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. De fick höra den himmelska rösten: *Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.* Gång på gång bekräftades det för lärjungarna att Jesus var Gud mitt ibland oss, Guds utvalde Messias.

Petrus blev utsedd av Jesus till att vara klippan, på vilken Jesus skulle bygga sin församling.

Efter Petrus och de andra apostlarna har detta uppdrag gått vidare i kyrkan genom predikoämbetet för att fånga människor för Jesus.

Men vi kan också läsa i de nytestamentliga breven om att alla kristna är kallade in i det allmänna prästadömet, till att vara i Jesu tjänst i de sammanhang där de finns, med de

andliga gåvor, som Gud har gett åt var och en. Att vara Kristi lemmar här på jorden.

Kyrkans uppgift är att använda sig av de nät som Jesus har lämnat till sin kyrka och församling för att fånga människor för Jesus och dessa nät är evengelie ord.

*Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Rom 10:17*

Därför är det så oändligt viktigt att hålla fast vid det ord som Gud har lämnat oss i de heliga skrifterna, oavsett vad människor i allmänhet tycker eller tänker.

Paulus skriver i 2 Tim 3:16-17

*Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.*

Jesus sa till Petrus att han skulle lägga ut näten på djupet.

Det är en maning till Kristi kyrka än i dag.

Evangeliets nät måste sänkas ned i djupet, där människor vandrar i mörkret, där den djupaste nöden råder, där synden snärjer människor. Dit måste näten nå för att rädda människor från att gå under, där människors samveten ropar efter att få frid med Gud. Nu är frälsningens tid när människor ska få uppleva befrielse från allt djävulskt som plågar människor, när förlåtelsens ord befriar från synd och skuld.

Evangeliet vill väcka en levande tro i våra hjärtan, där du och jag ska kunna bekänna att vi får vara Guds barn.