

Kr förklarings dag Lk 9:28-36  
Umeå stads kyrka 20080705

Något viktigt hade skett en vecka tidigare.  
Då hade Jesus och hans lärjungar också dragit sig undan för att be. Jesus frågade sina lärjungar: *"vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Guds Messias."*  
I Matteusevangeliet förklarar Jesus att det var Gud själv som hade uppenbarat detta för Petrus.  
Därefter förklarar Jesus för första gången den uppgift som han hade fått av Gud som Guds Messias. Han säger: *"Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen."*  
Det är med denna händelse som bakgrund som vi ska första dagens text.  
*Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be.*  
Den här gången far Jesus upp på ett berg för att be, det står inte vilket berg det är. Med sig har han Petrus, Johannes och Jakob.  
Dessa tre skulle få vara vittnen till vad som senare skulle utspelas.  
*Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalande med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem.*

Under Jesu bön uppenbaras Jesu gudomliga natur. Den gudomliga strålgansen lyste från hela hans gestalt. Sedan ser de Mose och Elia, som samtalande med Jesus om hur han skulle fullborda alla löften som var givna i det gamla testamentet om Guds Messias. Hur Jesus skulle lida och dö, hans segerrika uppståndelse från de döda och himmelsfärden.

*Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom.*  
När lärjungarna såg Jesus i hans härlighet så gjorde det ett starkt intryck på dem, de kunde aldrig någonsin glömma det.  
Johannes skriver i sitt evangelium: *Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och **vi såg hans härlighet**, en härlighet som den ende sonen får av sin fader.*  
Johannes fick senare i sitt liv åter starka upplevelser av den förhärligade Jesus när han var fängslad på Patmos, som vi hörde om i dagens episteltext.

Petrus kunde aldrig glömma upplevelserna på det heliga berget och skriver om det i sitt brev: *jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: "Detta är min älskade son, honom har jag utvalt."*  
2 Pet 1:16-17

Petrus försäkrar att det han berättar om inte är några sagor eller illusioner, nej de var tre som hade sett det och kunde vittna om sanningen i vad de sett.

*När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: "Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia" - han visste inte vad han sade.*

Det var en himmelsk upplevelse som lärjungarna hade fått uppleva, en ljuvlig försmak av himmelen som vidrörde dem, en känsla som de gärna ville behålla. Paulus fick uppleva något liknande när han upplevde sig liksom vara uppryckt till den tredje himmelen. Visst kan det vara så även för en kristen i dag att hon kan få uppleva något utöver det vanliga i umgänget med Gud. Kanske vid en speciell gudstjänst, kanske en bön som berört ens inre eller när Herren kommit en så nära som Gud gör vid nattvardens heliga stund. Erfarenheter av det kristna livet som är så svåra att förklara för någon annan, våra ord vill som inte räcka till. Oftast bär vi dessa upplevelser inom oss som våra hemligheter.

*Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: "Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom." Guds moln sänker sig ned över dem.*

När israelns folk vandrade i öknen, ledde Gud dem i en molnstod, molnet sänkte sig ned över uppenbarelsetältet. Så sänker sig Guds moln också över Jesus och Gud säger: "Detta är min son, den utvalde." Samma röst från himmelen kom när Jesus döptes. Detta budskap säger oss vem Jesus är. Gud hade utvalt Jesus att vara hela världens ende frälsare. Han har öppnat en väg till himmelen för oss människor. Genom Jesus finns det en framtid bortom döden. Texten illustrerar tydligt Jesus unika ställning: *och när rösten ljöd stod Jesus där ensam.*

Ensam gick Jesus i döden för oss människor, när han bar allas våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Ensam vann Jesus segern över döden när han uppstod på den tredje dagen, för att bereda en väg från död till liv för oss.

Ensam togs Jesus upp till himmelen, för att vi genom Jesus ska få uppleva en öppnad port till himmelen.

*Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.*

Det var då det, men efter Jesu uppståndelse så gav Jesus befallningen till sina lärjungar att gå ut i hela världen och förkunna evangelium.

Därför är kyrkans uppgift först och främst att vara en missionerande kyrka så att människor skall kunna komma till tro på Jesus Kristus