

9 e tref Ef 4:20-28

Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus.

När människor i Efesus eller här i Umeå landsförsamling får höra om Jesus Kristus i gudstjänst eller undervisning, så väcks en tro på Jesus, Det är som vi gör i trädgårdarna, vi sår frön i jorden, fröet väcks till liv. Så är det också i Guds rike. I kyrkans undervisning får människor lära känna Jesus. Vi kan aldrig någonsin leva kristet utan Kristus.

Därför skall ni sluta leva som förut, ni ska lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.

Den gamla människan är släkt med Adam och Eva, de första människorna, som var så upproriska mot Gud och ville leva sitt eget liv. Det är lusten att upphöja sig själv och se ned på andra. Det är nödvändigt för en kristen att lägga av sig gamla människan. Det sker i syndabekännelse och att vi tar emot förlåtelsen från Gud. I det naturliga livet är det självklart att på morgonen gå och tvätta sig inför en ny dag. Under dagen får vi sedan gång på gång gå till tvättstället och tvätta oss.

Så ska det också få vara i våra andliga liv. Kristus har gett oss en rening som berör själens innersta, vår odödliga själ.

Den rening som Jesus Kristus ger oss renar från all synd och skuld.

Blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd., I Joh 1:7

Se till att ni förnyas i ande och förstånd

Förnyelsen sker genom den Helige Ande. Anden föder oss på nytt. Andens verktyg är Guds ord och sakramenten.

Jesus säger: Mina ord är ande och liv.

När Petrus på pingstdagen driven av den Helige Ande talade till människorna, så talade han om Jesus, människor blev gripna av ordet och kom till tro. Det blev ett stort väckelsemöte där omkring 3000 människor kom till tro på Jesus. Men Guds änglar gläds också i himmelen över att en enda människa vill lämna sitt liv in i Jesu hand, människor som längtar efter en full gemenskap med Gud. Den enskilde är alltid viktig i Guds ögon, i dagens psaltarpsalm står orden När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna, vad är då en människa att du tänker på henne.

Och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med rättfärdighet och helighet som hör sanningen till.

Detta iklädande sker i dopet

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus Gal 3:27
Kristus är oss lika nära som kläderna är på kroppen.

Du omger mej på alla sidor, jag är helt i din hand Psalt 139:5
Detta iklädande är något som pågår hela livet.

Paulus skriver till döpta människor i Rom

Ikläd er Herren Jesus Kristus. 13:14

Kristus är sådan som vi människor borde vara. Han är Guds avbild. När Kristus får ta hand om oss blir vi iklädda Guds rättfärdighet och helighet.

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

Lögnen hör ihop med den gamla människans livsstil.

Lägg därför bort smålögn, halvsanningar och stora lögn.

Lägg bort det förljugna sättet att leva, där ni klär ut er och spelar era roller för varandra.

Tala sanningen. Den som är iklädd den nya människan är iklädd Kristus, han som är vägen sanningen och livet.

Det är här inte tal om den elaka sanningen, som kastar sanningar rakt i ansiktet på andra för att göra illa. Du ska minsann få veta....

Att ha sanningen måste betyda, att man är en man kan lita på, som är ärlig och uppriktig.

Motivet för att vi ska tala sanningen uttrycker aposteln i orden vi är ju varandras lemmar. Lemmarna i Kristi kropp har omsorg om varandra

Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ned över er vrede.

Också den nya människan kan gripas av vrede. Det finns en helig vrede som är släkt med Jesu vrede, då han blev upprörd över falskheten och över att man trampade på kärleken.

Synda inte

Låt inte vreden ta överhand.

Låt inte solen gå ned över er vrede.

Ta inte med dej vreden när du på kvällen ska gå till sängs. Låt inte bitterheten slå rot i ditt hjärta. Dröj inte till morgondagen med att försona dej.

Skynnda dej att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Matt 5:25

Ge inte djävulen något tillfälle.

Ge inte djävulen någon chans att lura dej.

När djävulen försöker lura dej, så säg som Jesus Gå bort Satan och stå mej inte i vägen.

Håll dej nära Kristus.

I hans närhet har djävulen inte någon chans.

Den som stjäla skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver.

Paulus utlägger det sjunde budet för kristna i en hednisk omgivning, där det inte ansågs vara något fel att stjäla.

Vi behöver påminnas om detta bud även i vår tid när det stjäls i affärer och på arbetsplatser som aldrig förr. Ordspråket om stöld säger: Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.

Guds uppmaning till oss alla är: Sluta stjäla. Vare sig det är småstöld eller större stöld.

Och så uttrycker Paulus den kristna positiva synen på arbetet genom att uppmana till arbete.

I nya testamentet finns inget som helst förakt för arbetet. I arbetet utför vi människor en gudstjänst, vi förvaltar Guds skapelse, vi förvaltar de gåvor Gud gett oss. Gud har en uppgift som passar för dej och en annan som passar för mej.

I evangeliet sägs om vårt förvaltarskap, ”Han gör vad han skall”

Paulus vänder sig naturligtvis inte emot dem som av olika anledningar inte kan arbeta, utan mot dem som är lata och inte vill arbeta. Syftet med vårt arbete är att vi ska få medel att kunna dela med sig åt behövande. Alltså inte för att **tjäna** pengar, utan för att **tjäna sin nästa**.

En kristen har kommit in i Guds kärleks rörelse ut mot världen.

Gud utger sin Son. Kristus utger sig själv åt oss

Vi tar emot Kristi kropp för dig utgiven, och Kristi blod för dig utgjutet i nattvarden. Denna rörelse måste sedan få en fortsättning ut mot vår medmänniska.

I de dagliga uppgiften får vi vara Guds förvaltare.

På den sista dagen kommer Gud att ställa den frågan till oss var och en hur vi har förvaltat våra liv.