

18 e tref Mark 10:17-27

Helena Elisabetskyrkan 20071007

Har du någon gång frågat Jesus: ”*Vad ska jag göra för att vinna evigt liv?*”

Texten berättar om en man som ställde den frågan till Jesus. Trots att han var skötsam och rik, så fanns ändå denna fråga inom honom.

Han hade helt rätt, när han säger ”*vinna evigt liv*”.

Evigt liv är den största vinst en människa någonsin kan få här på jorden. Men han hade fel i ett avseende, han frågade ”*Vad ska jag göra?*”

Han hade försökt att göra sitt bästa under sitt liv: inte hade han varit en dråpare. Han hade lyckats i sitt äktenskap, utan att flirta vare sig till höger eller vänster. Och inte hade han stulit, vare sig på sin arbetsplats eller i någon affär. Skvaller eller ont förtal ägnade han sig överhuvudtaget inte åt. Hans föräldrar kunde glädja sig åt att han visade dem all sin aktning.

Han var en väldigt exemplarisk man, eller hur?

Tänk om alla i Sverige var sådana som han, då skulle mycket vara betydligt lugnare och fridsammare.

Men nu är det tyvärr inte så, det är precis som det står i Bibeln att *alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud* Rom 3:23

Det gällde också den här mannen och det visste Jesus. Nu avslöjar Jesus honom helt och hållet, när han säger till honom: ”*Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga*”. Mannen var så oändligt fäst vid alla sina ägodelar. Det var det stora felet med honom.

Dessvärre är det ett mycket vanligt fel bland oss människor. Vi har så lätt att fästa oss vid det som tillhör den här världen eller

kanske det är så, att det är de jordiska tingerna fångar oss människor. Och vi förleds att tro att om vi äger det eller det ska vi bli lyckliga. Vi frestas av reklamen, som tar ett stadigt grepp om oss och släpper inte våra tankar förrän vi skaffat dessa förgängliga ting och så fylls våra skåp och lådor, garderober eller osäkra konton med jordiska skatter. Skulle vi mista något av allt detta, så grämer det oss så hårt.

Jesus kan avslöja oss också i dag.

Låt oss nu inte gå bort från Jesus som den rike ynglingen.

Lyssna nu till Jesus. Han vill visa på en annan väg än ”vad ska jag göra”-vägen.

Jesus vill visa oss in på vägen genom nålsögat. Där vi får lämna av oss alla våra egna meriter. Där vi får lämna alla våra misslyckanden. Där vi får lämna vårt dåliga samvete och bara tro på Jesus. Då kommer vi igenom nålsögat, det som för människor är omöjligt.

För människor är det omöjligt att bli räddad eller frälst som det hette förr i tiden, men för Gud är allt möjligt.

För Gud finns det inga omöjliga människor. Han har gjort det möjligt för alla att bli frälsta. Gud har gjort det som vi människor inte kunde göra när han sände sin Son Jesus Kristus hit till jorden för att han skulle ta på sig alla människors synder, fel och brister och på korset korsa över dem allesammans.

Jag kommer ihåg när jag i första klass satt i skolbänken och försökte skriva mina första bokstäver. Det blev inte vackert och till slut kom lärarinnan och korsade över alltsammans med sin röda penna. Då blev jag bara ledsen över att jag inte lyckades bättre. Nu är denna händelse en predikan för mig om hur Jesus med sitt dyra blod har korsat över det som blir fel i våra liv.

I våra doggudstjänster säger vi till den som ska döpas: Tag emot korsets tecken, då din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus den uppståndne kallar dig att vara hans lärjunge.

Vi behöver korsets tecken över vår panna, där det föds så många fula tankar. Vi behöver korsets tecken över vår mun, där ord sägs som vi aldrig borde säga. Vi behöver korsets tecken över vårt hjärta, som många gånger är vänt bort från Gud.

Vi sjunger i psalmen:

Intet kan jag giva dig,
till ditt kors jag sluter mig.

På vårt första krucifix där hemma, står texten: *In hoc signo vinces*. En latinsk text som betyder: *I detta tecken ska du segra*.

Paulus uttrycker detta i Efesierbrevet: *av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det*. Ef 2:8

Den gåvan önskar jag att vi alla ska äga. Han vill göra oss rika *med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen*. Ef 1:3

Genom Jesu lidande död och segerrika uppståndelse från de döda äger vi det eviga livet.

Vad ska vi göra?

Det vi ska göra det är redan gjort, när Jesus på det mellersta korset utropar: "Det är fullbordat."

En som levde nära den korsfäste Jesus var den heliga Birgitta som blev helgonförklarad just den 7 oktober 1391. Hon var fokuserad på Jesus när hon besökte kyrkorna och med förkärlek stod inför ett krucifix i tillbedjan och bön.

Vad ska vi göra?

Med den heliga Birgitta och alla helgon som gått före oss i tron ska vi TRO.

Vi får ansluta oss till dem och bekänna vår kristna tro: