

25 e tref Matt 24:3-14
Umeå stads kyrka 20081109

Några dagar före sin död förutsade Jesus att Jerusalems ståtliga tempel skulle förstöras. Med anledning av den förutsägelsen ställde några av hans lärjungar ett par frågor till honom:
"Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?"

Jesu svar på dessa frågor omfattar hela två kapitel i Matteusevangeliet (24 och 25).

Men han började med några varningar:

Jesus svarade: "Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämman er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna.

Förutom krig, hungersnöd och jordbävningar nämner Jesus i de följande verserna förföljelser, falska profeter och att laglösheten skall tillta. Parallelltexten i Lukasevangeliet tillfogar *pest och att förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.*

Den stora frågan är om alla dessa företeelser skulle uppfattas som tecken på Jesu återkomst och tidens

slut? Eller varnade Jesus lärjungarna för att låta sig vilseledas till att tappa sitt rätta fokus av sådana händelser?

Faktum är att Jesus ingenstans kallar dessa händelser för "tecknet" på sin återkomst, utan snarare är det så att Jesus varnar sina lärjungar för att dra en sådan slutsats, han säger: *Se upp så att ingen bedrar er. Se till att ni inte låter skrämman er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.*

När Jesus får frågan om tecknet på hans återkomst, så står det ordet i singularis och därför kan det inte syfta på en rad händelser. Det är först i verserna 27-28 som Jesus beskriver sin återkomst och det är först då som han talar om tecknet på sin återkomst. *Då skall Människosönens tecken synas på himlen.* Vi ska observera att detta tecken skulle synas på himmelen, inte på jorden.

Det Jesus säger oss i dagens evangelietext ska vi uppfatta som varningar. Det skulle komma krig, hungersnöd, pest, jordbävningar och andra svårigheter. Sådana händelser skulle bara fortsätta att prägla historien fram till hans återkomst. Det skulle också komma tider av förföljelse. Men för den kristne är det viktigt att vara uthållig i sin tro, vad som än händer.

Ända in till slutet är det viktigt att förkunnelsen om Guds rike – den förkunnelse som Jesus och hans lärjungar påbörjat – skulle spridas ut över hela vår

jord. I Jesu missionsbefallning säger ju Jesus: *Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.*

I alla tider får vi hålla oss fast vid det givna tecknet: Kristus som blivit korsfäst. Ibland kan man på kors läsa den latinska inskriptionen: *In hoc signo vinces.* I detta tecken ska du segra. Vi får i vad som än händer ställa in vårt fokus på Jesus. Det ger oss en oändlig trygghet.