

Kristi himmelfärdsdag Luk 24:49-53
Umeå stads kyrka 2010

Lukas avslutar sitt evangelium med att kortfattat berätta om Jesu himmelfärd.

Dess mer detaljerad blev han när han skrev ned Apostlagärningarna, som han inleder med att berätta om Jesu himmelfärd.

Här får vi rätt på att det var Kristi himmelfärd inträffade 40 dagar efter påskdagen, när Jesus uppstått från de döda. Under denna tid hade Jesus visat sig som levande och uppstånden först för några kvinnor vid graven, som blev de allra första vittnena till Jesu uppståndelse, därefter visade han sig för lärjungarna vid flera tillfällen, samt en hel del andra människor, som alla lät övertyga sig om att Jesus verkligen var uppstånden. Inget kunde ta denna övertygelse ifrån dem, inte ens om de hotades med döden.

Vid lärjungarnas sista möte med Jesus så upprepar Jesus löftet, om att han skulle sända den helige Ande, som skulle utrusta dem med kraft till att vara hans vittnen. De hade fått uppdraget att gå ut med evangelium, ut över hela vår värld.

Jesus tar med sig sina lärjungar till Betania som låg ca 3 km från Jerusalem, vid olivbergets sydöstra sida.

Det sista lärjungarna ser av sin Jesus är hur han lyfter sina händer och välsignar dem. Med dessa lyfta händer fördes han sedan upp till himmelen, ett moln tog honom bort.

En fantastisk bild, som jag tycker talar till mig ännu i dag. När Jesus lämnade denna jord, så lämnade han sin välsignelse kvar här på jorden.

När vi i februari hade radiogudstjänst, som sändes från Umeå stads kyrka, så fick vi instruktionen från producenten att det allra viktigaste var att innan sändningstiden var slut att vi skulle hinna läsa välsignelsen. Att få höra Guds välsignelse är oerhört viktig för många människor.

Jag har mött dopföräldrar som lyfter fram just detta, att de vill döpa sitt barn därför att de ska få Guds välsignelse med sig ut i livet.

Jag har mött brudpar som väljer den kyrkliga vigseln just av den orsaken att de där får ta emot välsignelsen över deras fortsatta liv tillsammans.

Vid varje gudstjänst får vi uppleva att Jesus ännu låter sin välsignelse flöda över oss. Ja också när döden kommer, så kan en människa få höra orden från Jesus: *Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.* Matt 25:34

Vi bekänner i vår trosbekännelse att Jesus sitter på Faderns högra sida, på välsignelsens sida.

Det heter att Jesus berett rum för oss människor i himmelen.

På himmelfärdens berg uppenbarade sig två män i vita kläder, som förkunnar för lärjungarna: *"Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denne*

Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen."

Kristna i alla tider har sett fram emot Kristi tillkommelses dag. Vi ber om det i Jesusbönen: *Låt ditt rike komma.* Eller som det hette i den gamla översättningen: *Tillkomme ditt rike.*

Bibelns sista bok slutar med bönen: *Amen, kom, Herre Jesus.*

När Jesus togs bort från lärjungarna så föll de ned på sina knän och tillbad honom som Gud och Herre.

I Jerusalem sökte de upp templet, där de lovprisade Gud i glädje.

I Jerusalem samlades också lärjungarna tillsammans med några kvinnor i ett rum på övervåningen, bland annat Jesu mor och hans bröder i bön till Jesus och väntade på att Gud skulle sända dem den helige Ande hjälparen.

Fastän Jesus lämnat oss i synlig gestalt, så vet vi av Bibeln att Jesus än i dag ber och manar gott för oss människor.

Och när vi ber, så är han mitt ibland oss med sin Ande, som det står: Att var två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matt 18:20

När vi döptes så fick vi bli förenade med Jesus, eller som Paulus uttrycker det: *Är ni döpta in i Kristus har*

ni också iklätt er Kristus. Gal 3:27 Denne Jesus är med oss under alla våra levnadsdagar.

När vi i dag är samlade till mässa kommer han också till oss under gestalten av bröd och vin.

Vi tänker på att i dag är det den triumferande Jesus som segraren vi möter.

Inne i vår lillkyrka bakom altaret finns ett textilkonstverk av Astrid Theselius med denne himlafarne Jesus med segerfanan i handen.

En seger som han delar med sig till oss.