

Söndag efter alla helgons dag  
Västerslättskyrkan 20101107

Vi bekänner i vår kristna tro att vi tror på ”*de dödas uppståndelse och ett evigt liv*”.

I den första kristna församlingen började den ena efter den andra av de första kristna att avlida och man grubblade över hur uppståndelsen för de döda skulle gå till.

Man frågade sig: *"Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?"*

Nog kan människor på 2000-talet ställa sig samma fråga. Jag har åtminstone mött människor som bär på sådana funderingar.

Paulus förklarar på ett pedagogiskt bra sätt hur det förhåller sig med död och uppståndelse.

Han använder liknelsen av att så ett frö i jorden. Ett frö som kan vara så skrövligt och se alldelses dött ut, men sedan man lagt det i jorden, så börjar det gro efter en tid. En planta ser dagens ljus, så späd, så vacker.

Vad han vill säga är, att det som sås i jorden får en ny gestalt, när det gror och växer upp, så annorlunda.

Paulus uttrycker det så här:

*Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som*

*blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft.*

Av Bibeln vet vi, att vi i uppståndelsen kommer att få bli iklädd en kropp som passar för himmelen, en kropp som har evighetskvalitet.

I gamla testamentet berättas om den prövade Job, han som varit rik och förmögen, han blev fräntagen allt, rikedom, många av hans vänner övergav honom, han tärs av sjukdom. Just då bekänner Job: *"Jag vet att min förlossare lever och när denna min sargade hud är borta, , då skall jag fri från mitt kött få skåda Gud"* Job 19:25

I ett annat sammanhang skriver Paulus: *Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.* Fil 3:20-21

Det kristna hoppet säger att rum är berett för oss i himmelen.

Rum för alla dem som samlas från öst och väst, syd och nord, alltså från världens alla hörn. Där kommer det att finnas de som varit fattiga och rika. Många har haft det oändligt svårt här på denna jord.

Men för alla dem gällde det att de hade det allra bästa kvar, en öppnad himmel. Jesus hade gjort det möjligt för dem att nå det eviga livet genom att han själv led och dog för dem alla. Han var livets Herre, genom att själv övervinna döden.

När Johannes får se in i den himmelska världen ser han en oändlig skara. Det var så många att ingen kan räkna dem.

Tillsammans kommer de att glädjas över att det höll att tro på Jesus.

När vi i dag tänker på de som lämnat det jordiska livet så får vi lita på att vi har en nådig Gud som tagit hand om de våra.

För egen del får vi be

När jag skall lämna världen

o lämna du ej mig,

och låt vid hädanfärden

min blick ej släppa dig.