

## **Kristi himmelfärds dag Joh 17:1-8 Umeå stads kyrka 20110602**

Redan innan världen var skapad fanns Jesus som en del i Guds väsen. Genom honom har allt synligt och osynligt blivit skapat.

När tiden vart inne sände Gud sin Son, Jesus Kristus hit till världen, där han fullständigt gick in i våra mänskliga villkor, han lät sig födas av jungfrun Maria, han växte upp som ett litet barn, han hade samma problem som barn kan ha för sina oförstående föräldrar. Han skaffade sig en yrkesutbildning. Så kom den dag då han samlade sina lärjungar omkring sig och under tre år fick de uppleva det ena miraklet efter det andra, när han botade: döva, blinda, lama och spetälska, ja han till och med uppväckte döda, de fick lyssna till hans undervisning. Allt detta syftade till att Jesus legitimerade sig som Gud. Gud hade kommit till vår jord. Han var verkligen gudalik för hos honom fanns ingen synd. Men han kom att i sin kropp få bära hela världens synd, han skulle bli avrättad i stället för alla andra, som gjort det som är fel. Detta illustrerades genom att brottslingen Barabbas blev fri, medan Jesus blev förd till att avrättas.

Innan Jesus skulle lida och dö håller Jesus ett avskedstal till sina lärjungar där han förbereder dem om vad som skulle hända. Det är utformat som ett samtal mellan Jesus och Gud Fader i himmelen.

*"Fader, stunden har kommit. Förhårliga din son, så att Sonen kan förhårliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhårligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhårliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.*

Jesus var nu färdig med vad han skulle göra här på jorden, det återstod bara att han skulle lida, dö och uppstå.

I sin uppståndelse ägde Jesus en kropp som inte var bunden av tid eller, han kunde komma till sina lärjungar fastän dörrarna var igenbommade med dubbla lås. Under fyrtio dagar visade Jesus sig för sina lärjungar och oändligt många andra som den levande och uppståndne Herren. När Tomas fick se Jesus, så bekände han Jesus som ”*min Herre och min Gud*”. Jesu uppgift här i världen var att frälsa, att ge evigt liv åt oss människor.

Han förklarar själv vad det eviga livet är *att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.*

Så kommer den fyrtionde dagen, Kristi himmelfärds dag.

Jesus för sina lärjungar ut ur Jerusalem bort mot Betania. Jesus ger dem löftet om att de skulle få den helige Ande och att med Andens kraft förkunna

evangeliet om vad Jesus gjort för oss människor. Uppdraget var tydligt: Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar genom att döpa och lära ut vad Jesus sagt. Därefter lyfts Jesus inför deras ögon upp mot himlen. Det sista som lärjungarna ser av sin käre Jesus är hur han lyfter sina händer och välsignar dem. I de lyfta händerna såg de sårmärkena efter spikarna. I de genomstungna händerna, i Jesu fullbordade frälsningsverk strömmar välsignelse ut över världen. Jesus lämnade välsignelsen kvar här på jorden. Överallt förs denna välsignelse från Jesus vidare till nya människor.

Sedan Jesus stigit upp till himmelen *stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. "Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen."* Apg 1:10-11

Gång på gång har det spekulerats om vilken dag som Jesus ska komma åter senast för 10 dagar sedan. Men en sak är säker och det är att *om den dagen och stunden vet ingen, inte ens änglarna i himmelen.*

Men vi skall ständigt vara redo att möta honom när han kommer. Kristna i alla tider har längtat efter Herrens dag. De första kristna bad: Kom Herre Jesus, kom.

Eller som vi ber i Herrens bön: *Låt ditt rike komma eller Tillkomme ditt rike.*

Den dagen när Jesus kommer åter så kommer Jesus att kalla människor till sig med orden: Kom, ni som har fått min faders välsignelse.

Det skeende som hände när Jesus togs upp till Gud Fadern, såg redan Daniel profetiskt i en syn. *En som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.* Dan 7:13-14

Så är Jesus den som har all makt i himmelen och på jorden.

Han är Herre i ett evigt rike, där vi av nåd får rätten att vara medborgare genom det heliga dopet.

Vi har alltså ett dubbelt medborgarskap ett jordiskt och ett himmelskt.

Det jordiska medborgarskapet, det tar slut en dag när vårt liv tar slut.

Det himmelska medborgarskapet det tar aldrig slut, det är evigt. Så när dagen kommer som är min sista, då vet jag att jag får gå över från döden till livet.

Hur bra jag än kan ha det här på jorden, så har jag ändå det bästa kvar.

