

## Söndagen före pingst Apg 1:12-14 Västerslättskyrkan 20110605

Apostlagärningarna anses vara skrivet av Lukas, där beskrivs kyrkans första tid och hur evangeliet spreds ut över den då kända världen.

I slutet av Lukasevangeliets sista kapitel berättas vad som hände när Jesus steg upptill himmelen: *Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.* Lk 24:50-53

Detsamma berättar dagens text att *de återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden.*

Intressant är att notera hur långt från Jerusalem det var till den plats där Jesus steg upp till himmelen, en sabbatsväg är ca 1 km, det som var tillåtet för en from jude att färdas på en sabbat.

Vad vi förstår av nya testamentet så fanns det ett rum i övervåningen till ett hus i Jerusalem, där lärjungarna brukade samlas. Vi läste också om det i samband med att Jesus uppstått, då hade lärjungarna samlats i ett rum på övervåningen, de hade låst om sig ordentligt, och plötsligt stod Jesus där och hälsar dem med Guds frid, Tomas var inte med den gången, men en vecka senare

var han med, det var då Tomas vid mötet med Jesus överväldigad utbrister *Min Herre och min Gud*, när han får se Jesus med sårmärken i sina händer och såret i hans sida.

I dagens lilla textavsnitt ser vi att efter Jesu himmelfärd så samlades man åter igen. Nu är Tomas med tillsammans med de övriga lärjungarna. Till lärjungaskaran hade några kvinnor anslutit sig, bland annat Jesu mor, men även hans bröder.

En del brukar fundera på hur det förhåller sig med Jesu familj.

Det berättas att både Josef och Maria var från Nasaret.

Vi kan läsa i Matteusevangeliet att

*Hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande.* Matt 1:18

Maria blev alltså havande och väntade Jesus innan Josef och Maria hade börjat leva tillsammans. Vi vet av de bibliska texterna att Jesus blev avlad av den helige Ande. Han föddes av Jungfrun Maria. Allt i enlighet med profetian att jungfrun skall bli havande och föda en son och att hon skulle ge honom namnet Emanuel, som betyder Gud med oss.

Sedan Jesus var född, så började Josef och Maria att leva tillsammans precis som alla andra gifta par och de fick fler pojkar och flickor. En intressant notis finns när Jesus kommer till Nasarets synagoga och man för-

undrade sig över hans förkunnelse och de underverk han gjorde. Då frågade de sig: *Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss?* Matt 13:55-56

Vid ett annat tillfälle kan vi läsa om att Jesu mor och hans bröder uppsökte Jesus för att ta hand om honom, de befarade att han inte var fullt frisk. Det är då som Jesus säger:

*"Vem är min mor och mina bröder?" Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor."* Mark 3:35

Då hade de inte förstått vem Jesus var.

Men nu är det helt annorlunda.

Nu har de anslutit sig till de övriga lärjungarna.

Och vad gör de?

Jo de tillber Jesus som Herre.

Så erkänner de i sin bön att Jesus är Gud, Jesus och Fadern är ett, liksom den helige Ande är ett med Fadern och Sonen.

När de tillber Jesus, så tillber de den himlafarne Jesus som tronar i himmelen på lovsångerna. Han som har all makt I himmelen och på Jorden.

Den Jesus som finns på Faderns högra sida, på välsignelsens sida och som manar gott för oss människor.

I bönen finner vi gemenskapen med Jesus.

I bönen till Jesus får vi lägga fram alla våra önskningsar, bekymmer, glädjeämnen.

De som var samlade i bön till Jesus bad om få den helige Ande. Vi vet att deras bön blev hörd och att den Helige Ande gav dem mod att förkunna ett rent och klart evangelium om Jesus och resultatet blev att människor kom till tro.

Den dagen var det inte mindre än 3000 personer som kom till tro på Jesus. De höll fast vid Bibelns ord, bönerna, församlingsgemenskapen och nattvarden.

I andens kraft blev det alltså väckelse.

Väckelsetiden har sedan fortsatt. Ibland har det varit många som kommit till tro, men oftast har det varit en och en. Men gemensamt för alla som omvänder sig och tror är att det utlöser en glädje bland himmelens änglar.

För att det ska kunna bli väckelse, så är det viktigt att vi är i bön till Jesus och att Jesus som den korsfäste och levande får vara det centrala i både tro och förkunnelse.