

Pingstdagen Joh 7:37-39
Ersbodakyrkan 20110612 (rekonstruerad predikan
som hållits utan manus)

Det var lövhyddohögtid. Den firades till minne av Guds trofasthet mot israelns folk, sedan de blivit befriade från slaveriet i egypten och under sin vandring genom öknen bodde i lövhyddor.

Man firade lövhyddohögtid i mitten på oktober under sju dagar. Lövhyddohögtiden var en glädjefest då man sjöng bl a från texten vi hörde från Jesaja 12

”Jublande skall ni ösa vatten ur frälsningens källor”

Kulmen nåddes i firandet på den sista dagen i lövhyddohögtiden, då man i Jerusalem hämtade vatten från Siloadammen och hällde vid altaret i templet.

Siloadammen nämns också i Joh 9:6-7 när den blindfödde botas. *”Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: ”Gå och tvätta dig i Siloadammen.” (Siloa betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende”.*

Det är märkligt att Siloa betyder utsänd.

Vem är den utsände?

Jesus är den utsände av Gud till oss människor.

Kopplingen till vad Jesus gjort för oss människor är väldigt tydlig. Till kvinnan vid Sykars brunn säger Jesus: *”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”* Joh 4:14

Man bar vattnet från Siloadammen och hällde ut det vid altaret i templet.

Jesus den utsände, han som var utan synd, men blev gjord till synd han fick offras på det altare som fanns på Golgata kulle.

Det är illustrerande när Pontius Pilatus frågar folket vem de ville att han skulle frige: Jesus eller Barabbas? Folket ropade Barabbas. När Pilatus frågade vad han skulle göra med Jesus så ropar de Korsfäst honom. Brottslingen blev fri, medan Jesus fick ta på sig straffet. Du och jag är de som gjort det som är fel, men Jesus är den som fått lida för det.

Han gjorde det av evig kärlek till oss alla, därför att ingen av oss är helt perfekta.

Jesus talade många gånger till sina lärjungar om vad som skulle hända i framtiden, både att han skulle lida och dö, men också att han skulle uppstå på den tredje dagen. Han talade också om att när han skulle lämna denna värld, så skulle han sända den helige Ande.

Efter himmelfärden samlades lärjungarna tillsammans med några kvinnor bl a Maria hans mor och hans bröder i bön till Jesus i väntan på den helige Ande.

Så kommer pingstdagen, 10 dagar efter himmelfärden när lärjungarna återigen var samlade, då föll den helige Ande över dem som eldstungor. Genast beger de sig ut till människor som samlats i Jerusalem från hela den då kända världen och de kunde höra dem tala om Guds stora gärningar på sitt eget språk.

Vad var det som de förkunnade?

Jo förkunnelsen var fokuserad på Jesus och vad Jesus gjort för oss människor. Att Jesus fick lida och dö för våra missgärningar, att han uppstod för att vi skulle kunna bli rättfärdiga.

Den helige Ande är blyg i sig själv, den helige Ande visar alltid på vad Jesus gjort för oss människor.

Johannes döparen gjorde likadant, när han pekade på Jesus och sa: se Guds lamm som borttager världens synd.

Resultatet av pingstdagens predikan blev att människor fick ett stygn i sina hjärtan och frågade sig: Bröder, vad skall vi göra?

Så är det ofta för oss människor att vi frågar oss vad vi skall göra, men det vi skulle göra det är redan gjort av honom som på korset sa ”Det är fullbordat”

Den dagen kom inte mindre än 3000 personer på tro på Jesus. De lät alla döpa sig i Herrens Jesu namn för att komma in i en livslång gemenskap med herren.

Det är tryggt att tro på Jesus, en gåva av den helige Ande. Här i tiden får vi ha Gud vid vår sida och när vårt liv tar slut, så får vi gå över gränsen in mot evigheten förenade med vår frälsare Jesus Kristus.

Det är som paulus säger att vare sig jag lever eller dör så hör jag Jesus Kristus till.