

3 i advent 2 Petr 1:19-21 Västerslättskyrkan 20121216

När man läser i Apostlagärningarna om hur Petrus framträder efter det att han fått del av den Helige Ande, så ser man tydligt att Petrus hade ett tydligt fokus på Jesus och vad Jesus gjort för oss människor, att det var våra synder som Jesus bar när han led korsets död, men lika viktigt att Jesus uppstått från de döda. Han trodde på en levande och uppstånden Herre Jesus.

Petrus hade själv vandrat med Jesus, han med egna ögon fått se allt det som hände kring honom. Han visste att det var sant och med frimodighet talade han om vad han sett och hört, då spelade det ingen roll om han blev satt i fängelse eller om han blev misshandlad, han var till och med beredd att gå i döden för sin tro på Jesus.

Man skulle kunna tänka sig att Petrus skulle bli bitter när han mötte motstånd, men det blev han inte. Inget skulle få ta glädjen från honom av att få leva med Jesus som hans Herre. Inte ens om han blev spöad med gisslet.

Den text som är dagens episteltext är hämtad från ett sammanhang där Petrus säger att *"Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: "Detta är min älskade son, honom har jag utvalt." Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget."*

Petrus är alltså ett vittne till att Jesus har kommit till vår jord. Inte vilken Jesus som helst, utan den Jesus som är Gud själv. Gud som tagit sin boning mitt ibland oss. I Jesus kan vi se vem Gud är. Han är ett med Fadern och den helige

Ande. Han är den om vilken hela det gamla testamentet har pekat fram emot. Den siste profeten Johannes döparen han kunde med sitt finger peka på Jesus och säga: *Se, Guds Lamm som tar bort världens synder.*

Gamla testamentets profetior kastar ljus över vem Jesus är, de pekar ut i detalj hur han skulle komma. Han skulle komma i gestalten av ett barn och som skulle födas av en jungfru. Löftet var att *Jungfrun ska bli havande och föda en son*. Platsen är också utpekad, att det skulle ske i Betlehem. Hela Jesu liv och omständigheterna kring Jesus beskrivs i detalj, liksom hans lidande, död och uppståndelse.

När vi människor börjar att i tro ta emot budskapet om Jesus, så tänds inom oss liksom ett ljus, vi ser att Jesus har kommit som din och min frälsare.

Vi läste i dag profeten Malaki som proklamerade att *"Herren skulle komma... - han skulle inte lämna landet åt förintelse. Nej, Gud skulle vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna."* Elia skulle komma åter, han skulle bereda vägen för Herren.

Slutet av texten betonar att vi behöver Guds gode Helige Ande som hjälper oss att förstå Guds ord, eftersom Bibelns ord är genomsyrat av Guds Ande.

När Paulus undervisar om Bibeln som Guds ord skriver han.

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. 2 Tim 3:16-17

Därför kan vi också säga att vi kan lita på vad som står i Bibeln och låta den vara normen för vår tro.

Så är det också med varje predikan den måste ha sin utgångspunkt i Guds ord.

Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Rom 10:17

Syftet med predikan är att vi ska fördjupas i vår tro på JESUS.

Senare i Romarbrevet skriver Paulus:

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Rom 15:4

Bibelns ord ger oss de löften som gör att du och jag kan tro att vi får vara Guds barn.

Bibelns ord ger oss löftet om att vi får vara förlåtna. Jesu Guds Sons blod renar oss från all synd. En rening som är till 100 %.

I dag bjuder Gud oss in till den måltid där vi får smaka hur god Gud är emot oss, och vi får ta emot Kristi kropp och blod. En fullständig gemenskap med Jesus och troende i alla tider.

En dag ska vi få höra vår Herre Jesus säga: *Kom, ni som har fått min faders välsignelse.*

Den dagen längtar jag efter.

Om den dagen står det i en psalm

”Då möter vi våra kära bland änglar hos Gud till slut

Då talas ej mer om att skiljas, då är vi för alltid ett,

och evigt vi bos hos Herren i hemmet han oss berett”