

Trettondedag jul Joh 8:12
20130106 Västerslättskyrkan

Jesus sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

När jag som ung präst knackade dörr i Koskullskulle, så hade jag ett samtal med en man som menade att i historien har det funnits tre viktiga personer: Marx, Lenin och Jesus.

Men när Jesus i dagens text talar om sig själv, så menar han inte, att han är en bland ljusen här på jorden. Nej, han och ingen annan är världens ljus. Marx och Lenin i döda och ligger i sina gravar. Jesus är den som uppstått från de döda och evigt lever.

Den här texten är en bland de åtta ”JAG ÄR” ord av Jesus. Jesus uttalar dem på ett alldeles särskilt sätt som skiljer sig från det vanliga språkbruket. På grekiskan ser man det tydligt när han säger sitt ”**EGO EIMI**” . Som samtliga visar på att Jesus är Gud och ingen annan.

Då Herren uppenbarade sig för Mose i den brinnande törnbusken, fick han veta att han som bodde i busken var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och att platsen där han stod var helig. Han blev befalld att dra skorna av sina fötter och fick uppdraget att befria Israels barn från slaveriet i Egypten.

När Mose frågade efter namnet på deras faders Gud

fick han svaret: "**JAG ÄR DEN JAG ÄR.**" Och Gud sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn: **JAG ÄR** har sänt mig till er." Här står fyra konsonanter JHVH som ingen kunde uttala, JHVH är Gamla testamentets Kristus som åtföljde Israels barn i moln- och eldstoden. Paulus skriver: "*De drack ur en andlig klippa som följde dem och DEN KLIPPAN VAR KRISTUS*"

Jesus var ofta i dispyt med de skriftlärda. Vid ett tillfälle sade Jesus till dem: *Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.* Jesus menade den andliga döden, men judarna svarade med en motfråga: *Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna dog.* Jesus svarade: *Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladdde sig.* Judarna sade: *Du är inte femtio år, och Abraham har du sett!*

Jesus svarade: *Sannerligen, jag säger er: ”**EGO EIMI**”, JAG ÄR och jag var innan Abraham blev till.* Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Judarna menade att Jesus hädade och gjorde sig själv till Gud när han använde orden "JAG ÄR" på det sättet, vilket fick samma betydelse som gudsnamnet JHVH.

I Johannesevangeliet kan vi läsa sju Jag är-utsagor

- 1. JAG ÄR livets bröd.** I dag får vi ta emot Jesus i mässan som livets bröd.
- 2. JAG ÄR världens ljus.** De vise männen blev följde det stora ljuset och blev ledda till Jesus.
- 3. JAG ÄR dörren.** *Den som går in genom mig skall*

bli frälst.

4. JAG ÄR den gode herden. *Den gode herden ger sitt liv för fåren.*

Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.

5. JAG ÄR uppståndelsen och livet. *Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.*

6. JAG ÄR vägen, sanningen och livet. *"Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det finns en väg att vandra på, en Sanning att tro på och ett överflödande liv att leva. Jesus är allt för oss – vårt eviga väl – vår Frälsare.*

7. JAG ÄR vinstocken, ni är grenarna. Genom dopet har vi fått bli inympade i Kristusträdet

Ibland använder Jesus ordet "Jag ÄR" utan någon kombination med andra ord. Det var då översteprästen frågade honom: *Är du Messias, den Välsignades son?* Jesus svarade: **"EGO EIMI"** „JAG ÄR. *Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.*

Då rev översteprästen sönder sina kläder vilket var förbjudet i lagen och sade: *Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen.*

Jesus blev korsfäst för att han sade sanningen.

Han är Messias, Guds eviga: JAG ÄR. Mose fick se Herren i en brinnande törnbuske, vi får se honom med en törnekrona, brinnande av kärlek för att frälsa oss.

Han gav sitt liv för fåren, han har betalat priset för vår återlösning och kunde utropa – *det är fullbordat!*

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

I gemenskapen med Jesus får också vi ta emot livets ljus i våra liv. Inom oss kan vi sjunga ”Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart”