

Midsommardagen Matt 6:25-30

Helena Elisabeths kyrka 20130622

Som barn var jag en riktig buspojke. Det var en befrielse för mina föräldrar att på somrarna få skicka mig till mina farföräldrar i Leduåfors utanför Nordmaling. Därifrån har jag många fina minnen och jag minns hur min farfar brukade ta fram silverbibeln när någon eller några kom på besök och man fick ta sig ett bibelord som var tryckt på små lappar, man kallade dessa bibelord för manna. Sen blev det var och ens uppgift att läsa upp detta bibelord och om man ville så kunde man berätta vad ordet talade till en.

Jag köpte för en tid sedan en sådan här silverbibel på en auktion. När jag öppnade den så mötte mitt öga en av verserna i dagens predikotext vers 28 *Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.*

Jesus talar mycket i det här textavsnittet, om att vi inte ska behöva vara bekymrade.

Visst finns det mycket i vår värld som vi människor har anledning att vara bekymrade för. Men Jesus lär oss att vi ska vända vår blick uppåt mot himmelens fåglar. När vi vänder våra blickar uppåt, då kan vi lägga våra bekymmer i Guds hand precis som Jesus lärde oss i bönen *Vårt dagliga bröd giv oss i dag* eller

som det heter i den nya översättningen *Ge oss i dag det bröd vi behöver.*

Det betyder att vi ska leva våra liv i tro och förtröstan till Gud.

Men visst är det så att vi lever i en tid som präglas av en aggressiv reklam både när det gäller mat och dryck och det har vi fått uppleva nu inför midsommarhelgen.

Men vi matas också med reklam om kläder, bilar, möbler och allt vad det kan vara. Vi lever i ett konsumtionssamhälle, där vi fyller fåra kylskåp och frysboxar till brädden. Och likadant är det med våra garderober. Många människor som lever i dagens konsumtionshets drabbas av svårigheter när inte pengarna räcker till och man har hamnat i lyxfällan med lån som man har svårt att betala tillbaka.

Jesus vill i dagens text komma med befrielse. Han vill liksom få oss att leva ett enklare liv.

Han vill få oss att förstå att vi duger sådana vi är. Han som skapat oss till sin avbild, till att vara honom lika. Så kommer ordet till mig igen *Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.*

I denna sköna sommartid får vi se på ängens liljor.

Vi får stanna upp och beskåda de stora liljorna liksom som de pyttesmå, jag har i min trädgård en gräslilja som inte blir mer än en 7-8 cm med en blomma i gult och blått. Oavsett storlek så är de olika liljorna otroligt vackra.

Men så är det också med oss människor.  
När människor dras till varandra i en  
midsommarromans, då kan de uppleva att sången  
*"Du är det vackraste jag vet"* är en sanning för just  
dem.

Men egentligen så finns det en skönhet i varje  
människa, där varje människa är unik.

I Guds ögon är vi var och en oändligt dyrbara och  
älskade, så älskade att Gud sände sin Son Jesus  
Kristus för att vi skulle få leva i Guds befrielse, frälsta  
från bekymmer. Vi får bära en bekymmerslöshetens  
dyra pärla. Den blåa pärlan, som påminner om det  
eviga nuet och den frihet som Gud ger oss.

I en psalm står det  
Bekymra er då inte mer för hem och dagligt bröd.  
Det är det ord oss Herren ger, han är vårt säkra stöd.  
Han är oss alla dagar när, han oss och våra bördor bär.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, vår Gud