

Långfredag Joh 19:17-37  
Västerslättskyrkan 20150403

I dag har jag ställt ett krucifix på altaret. Nedanför krucifixet kan man se två kvinnor, som står nedanför korset. Jag tyckte att det krucifixet skulle kunna passa i dag på Långfredagen, eftersom det anknyter till dagens evangelietext.

En text som börjar med att berätta att *Jesus bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten.*

Jesus blir korsfäst tillsammans med två förbrytare, han som inte hade gjort något brottsligt. Men det var våra fel och brister som Jesus bar i sin kropp upp på korsets trä. Ovanför Jesu kors hade Pilatus satt en överskrift som skulle ange varför Jesus hängde där: *Jesus från Nasaret, judarnas konung*. Texten var på hebreiska, latin och grekiska. Ibland brukar vi se denna text förkortad med fyra bokstäver ovanför krucifixen INRI. Som står för den latinska texten **Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum**.

I går kväll läste vi från Psaltaren 22 *De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.*

Vid Jesu kors uppfylldes dessa ord när soldaterna delade på Jesu kläder och kastade lott om långskjortan som var vävd i ett enda stycke. Det stod i gamla testamentet att översteprästen skulle bära en långskjorta som skulle vara vävd i ett enda stycke. Som överstepräst frambar Jesus det eviga offret för hela världens alla synder och det offret var han själv.

*Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som*

*var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: "Kvinna, där är din son." Sedan sade han till lärjungen: "Där är din mor." Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.*

Här finner vi dessa kvinnor som står under Jesu kors, varav den ena var Jesu mor. De ville befinna sig nära Jesus nu när han hänger på korset.

Vad vi kan förstå så var Josef redan död och Maria var änka. Vi kan se vilken omsorg Jesus hade om sin mor. Det var Johannes som fick ta ansvar för henne. Det sägs att när Johannes flyttade till Efesos, så följde Maria med. Traditionen har pekat ut en plats där Maria skulle ha haft sitt hem. I dag är den platsen en vallfartsort för både kristna och muslimer. Där finns i dag ett katolskt nunnekloster och den turkiska staten har donerat platsen till den katolska kyrkan.

*Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: "Jag är törstig."*

*Då tar man en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.*

Innan Jesus dör så tar man en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun.

Isop omnämns i Bibeln vid ett par tillfällen: Text psaltarens ord: Rena mig med isop så blir jag ren.

Isop nämns också när påskalammet slaktats i samband med den första påsken, när Israels barn skulle bli befriade från egypternas slaveri, då tog man isop som man doppat i lammets blod och strök på dörrposterna till varje israeliskt hem.

Lammets blod räddade israelns barn när dödens ängel gick genom Egypten. Jesus brukar också kallas för Guds lamm.

Johannes döparen sa om Jesus: *Se Guds lamm som borttager världens synder.*

På korset har Jesus fullbordat frälsningsverket för oss människor. Det är inget som behöver läggas till det som Jesus gjort för oss. Han dog en ställföreträdande död för oss alla människor. Med sitt blod har han strukit över alla våra synder och fört dem så långt som öster är ifrån väster ifrån oss.

Slutet på texten berättar om hur soldaterna såg att Jesus redan var död när de kom för att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort.

*Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. .... Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: De skall se på honom som de har genomborrat.*

Jag är så fascinerad över att som ett eko över Jesu lidande och död så hör man hur de bibliska skrifterna blev uppfyllda.

I Gamla testamentets föreskrifter om påskalammet så sägs det att lammet skulle vara felfritt och att inget ben på lammet fick krossas.

När soldaterna ser att Jesus redan var död, så sticker en av soldaterna sin lans i Jesu sida och då flyter blod och vatten fram. Det är där som vi i Kristi kyrka får möta Jesus i dopets vatten där vi får bli upptagna till att bli Guds barn. I nattvardens vin får vi höra Jesusorden: Drick av den alla, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse

Till slut skriver Johannes: *Den som såg det har vittnat om det*

*för att också ni skall tro.*

Johannes var själv ett ögonvittne till allt detta.

Vi får i dag ta till oss budskapet om Jesu seger på korset och säga: In hoc signo vinces: I detta tecken skall du segra.

Jag har också tagit med mig ett annat krucifix som vill visa på att Jesus vunnit segern på korset, på det här krucifixet bär han segerkronan på sitt huvud.

Det Jesus gjorde på korset, det gjorde han för oss alla.

Han korsade där över alla våra synder, en gång för alla.

Vi får ställa oss under Jesu kors likt kvinnorna och där söka frälsningen hos Jesus.