

Söndagen före pingst Joh 15:26-16:4
Västerslättskyrkan 150517

Dagens predikotext ingår i Jesu avskedstal till sina lärjungar. Snart skulle han gå lidandets och dödens väg för oss människor, men han skulle också vara den som för evigt skulle bryta dödens makt för oss genom att uppstå från de döda. Han öppnade då en väg för oss människor från död till liv.

Under detta tal så berättar Jesus om vad som skulle hända när han lämnat denna jordiska tillvaro för att åter gå till himmelen.

Lärjungarna skulle inte behöva vara ängsliga över att Jesus skulle lämna dem, utan Jesus gav dem löftena om den helige Ande. Gud skulle vara med dem.

Första gången som vi i avskedstalet läser om löftet om den helige Ande är i Joh 14: 16, Jesus säger

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande.

Lite längre fram kommer nästa löfte om den helige Ande:
Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. V 26

Nu i dagens text får vi höra det tredje löftet om den helige Ande: *När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från*

Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

I alla dessa löftesord kan vi höra Jesus förklara vem Gud är. Gud är Fader, Son och helig Ande. Fadern har sänd Jesus hit till vår jord som frälsaren. Efter Jesu fullbordade frälsningsverk sändes den helige Ande som hjälparen. Den helige Ande hjälper oss att tro på Jesus och förklarar för oss att vi har rätten att vara Guds barn.

Den helige Ande visar alltid på Jesus. Vi ser det tydligt i berättelserna i Apg 2 när den helige Ande sänker sig ned över lärjungarna. De talade om Guds väldiga gärningar som Gud gjort, ett tydligt vittnesbörd om Jesus. Den helige Ande gav lärjungarna förmågan att tala på språk som blev förstådda av människor från olika länder som samlats i Jerusalem. Ja så hade ju Jesus sagt att det skulle ske när den helige Ande kom över lärjungarna

Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.

De lärjungar som tidigare varit så rädda att dom gömde sig. inlåsta i ett rum på en övervåning i Jerusalem. De fick vid pingstens under frimodighet att tala om vad de sett och hört. I deras förkunnelse var Jesus i centrum. Så är det alltid när den helige Ande får vara verksam. Den helige Ande visar alltid på Jesus. Precis som Jesus sa: *då skall han vittna om mig.* En kristendom där Jesus får stå i centrum den leder alltid till väckelse och nytt liv. Pingstdagens predikan av apostlarna ledde till att inte mindre än cirka tre tusen personer kom till tro. Detta ligger ju också i Guds vilja med oss människor. Aposteln skriver

Gud vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:4

Alltså till insikt om Jesus, han som säger sig vara *Vägen, sanningen och livet*.

Men Jesus förbereder oss också om vad som en kristen människa kan få utstå.

Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.

En kristen kan få det svårt här i tiden. Apostlagärningarna berättar om hur de första kristna blev förföljda för Jesu skull. Genom hela kyrkohistorien in i vår egen tid så har kristna fått bokstavligen gått i Jesu fotspår som har kunnat innebära hån, förakt, eller till och med döden.

För någon månad sedan blev 30 etiopiska kristna avrättade i Libyen av IS av den enda orsaken att de var kristna. Liknande händelser har skett i Irak, Syrien och på många andra platser. Gemensamt för dessa kristna är att de vägrade att lämna sin kristna tro på Jesus som den ende frälsaren. De visste att förföljarna hade makt att döda deras förgängliga kroppar, men de hade ingen makt över deras odödliga själ.

En gammal sanning lyder: Korset först, Kronan sedan

Men visst är det så att vi ibland kan önska att vi fick kronan först, det vill säga att vi skulle få allt gott redan här i livet.

Men det är först på den andra sidan som vi får kronan.

Lina Sandell har skrivit i en sång

”Korset först och kronan sedan”,

Vare det vår lösen här!

Han, som burit korset, svedan,

Vet vad oss av nöden är.

Och nu vill Han själv oss bära,

Styrka, stödja, stå oss bi;

Genom Honom, till hans ära

Övervinner också vi.