

17 e tref Matt 6:19-24  
Västerslättskyrkan 20150927

Vårt textavsnitt är hämtat från Jesu bergspredikan som omfattar Matteus 5-7 kapitel. Bergspredikans syfte är att avslöja oss människor om sådant som kan vara fel i våra liv och visa på att vi behöver Guds förlåtelse, så också med dagens text som började med orden:

*Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjälar. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjälar. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.*

Visst är det lätt för oss människor att samla på jordiska egendomar, våra klädgarderober kan bli överfulla. Jag träffade en gång en person som sa sig äga över 1000 par skor. Själv har jag också lätt för att samla på mig olika saker, det kan vara sakrala skulpturer, i och för sig är det ingen ursäkt att de är sakrala. Men även annat. Gemensamt för allt detta är att de kan förstöras eller att risken finns att tjuvar bryter sig in och stjälar. Inför den risken så kan vi människor naturligtvis vända oss till Securitas för att installera inbrottslarm, men inte ens de är säkra.

Menar då Jesus att det är fel att ha pengar och annan egendom?

Det kan tyckas så när man läser texten.

Men när vi läser i Bibeln om människor som trodde på Gud så fanns det flera som också var rika.

Abraham är ett levande exempel på det. Jag tror inte att det finns någon storbonde i Sverige som hade så stora boskapshjordar som han. Men han hade inte fäst sitt hjärta vid sina rikedomar, utan han trodde på Gud och det räknades honom till rättfärdighet.

Konung David och Salomo var båda väldigt rika, samtidigt som de trodde på Gud. David bekänner *Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.*

När det gällde Mose så kom han att växa upp i rikedom i Faraos hov. Om honom heter *Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter* Hebr 11:26

Det viktiga för oss människor är att inse att allt vi äger och har är alltsammans ett lån av Gud, som vi under vårt jordiska liv har att förvalta, men en dag ska vi få lämna tillbaka det. Ingen människa har i döden kunnat ta något med sig in i evigheten. *"Tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den."* Första Timotheosbrevet 6:7 Det enda vi kan ta med oss in i evigheten är att vi av nåd får vara Guds barn.

Därför är Jesu uppmaning till oss att inte låta våra hjärtan fästas vid något av det jordiska, utan att vi har vår skatt i himmelen. Det är att vara himmel-rik.

*Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.*

Att inte kunna se är jobbigt, även om en blind kan lära sig att klara sig ganska bra. Ett exempel på detta är de blinda som samlas här i Västerslättskyrkan för att väva.

Bibeln talar om att en seende kan vara blind och att en blind kan vara seende.

Att få andlig klarsyn sker genom att få bli smord med den andliga ögonsalvan, så att en människa kan se Guds lamm som borttar världens synder.

Det sker när en människa vänder sig till Jesus med den blinde Bartimaïos bön: *”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!”*

Vi sjunger i psalmen: *Jesus för världen givit sitt liv; öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig.*

Så fortsätter Jesus sin bergspredikan

*Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast*

*vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.*

Dessa ord av Jesus går tillbaka till den verklighet som slaven arbetade under på hans tid.

Slaven hade en tjänst till 100% till sin herre, Ingen kunde tjäna två herrar, utan att svika den ena.

Jesu radikala budskap då och nu är att vi ska ge oss helhjärtat till Gud. Vi ska strax sjunga Lina Sandells sång: *Lev för Jesus intet annat är dock värt att kallas liv.*

Vi människor har att välja att vandra den smala Jesusvägen genom våra liv.

Vad vill Jesus med dagens text är att få oss människor att inse att vi är syndare, människor som behöver Guds nåd och förlåtelse.

Vårt hjärtas skatt bör vara i himmelen, och den skatten är Jesus själv och syndernas förlåtelse genom hans namn och dyrt utgjutna försoningsblod.