

1 i fastan Matt 16:21-23
Umeå stads kyrka 20160214

Evangeliet började med orxden: *"Från den tiden",* när jag läser sådana ord blir jag nyfiklen och undrar vad hände då?

Strax innan vår text frågar Jesus sina lärjungar *"vem säger ni att jag är?"* Simon Petrus svarade: *"Du är Messias, den levande Gudens son."*

Som Messias började Jesus nu att förklara vad hans uppgift var här i världen: att han skulle lida, dö och uppstå.

Det här är den första gången som Jesus tydligt förutsäger sitt lidande, död och uppståndelse.

Jesus kommer att ge sina förutsägelser ytterligare två gånger. Gemensamt för alla dessa förutsägelser är att lärjungarna hade svårt att ta till sig att Jesus skulle lida, dö och uppstå. Dom förstod det inte ens när Jesus hade genomgått sitt lidande och död. När påskdagen kom så var dom alldeles förtvvlade.

Man kan i texterna höra lärjungarnas förtvvlan över att Jesus tagits ifrån dem. Plötsligt går Jesus med sina förtvvlade lärjungar, men de känner inte igen honom. Berättelsen om Emmauslärjungarna är ett talande exempel jag läser från Lukasevangeliet

Han frågade: "Vad är det ni går här och talar med varandra om?" De stannade och såg sorgsna ut, och den ene, som hette Kleopas, svarade: *"Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad*

som har hänt där under dessa dagar." — "Vad har hänt?" frågade han. De svarade: *"Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel (Luk 24:13 ff)*

Nog hade Jesus tidigare talat om sitt lidande, död och uppståndelse utifrån vad som står i Bibeln.

I Joh 3:14 låter Jesus oss förstå att det som hände under Mose tid var en profetia fram emot honom, han säger: *Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas.*

I Matt 12:40 anknyter Jesus till berättelsen om Jona och säger: *Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.*

Efter det att Jesus förklarat att han skulle lida dö och bli uppväckt på den tredje dagen så tog Petrus honom avsides och började förebrå honom och sade: *"Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.*

Petrus ville inte att Jesus skulle dö.

När Judas kommer tillsammans med en skara av människor för att förråda Jesus, så tar Petrus sitt svärd

för att försvara Jesus och hugger av örat på en av översteprästernas tjänare.

När Petrus börjar förebrå Jesus för det han sagt, så ställer han sig egentligen emot Jesu ord. Det är det som är det allvarliga. Han ställer sig mot det som är Jesu grundläggande uppgift, för Jesus hade inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Mark 10:45

Jesus hade kommit för att bli mänsklighetens frälsare och nu ställer sig Petrus emot detta.

” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

Det är inte bara till Petrus säger dessa allvarliga ord, utan till kyrkan i alla tider.

När inte korsets evangelium får stå i centrum, då är det allvarligt, då är vi hemfallna åt människotankar.

Jesus ville få Petrus att komma tillbaka till den bekännelse som han nyss bekänt sig till. Att Jesus är Messias, den Levande Gudens son. Den Messias som kommit som mänsklighetens frälsare.

Det var först på pingstdagen, när den helige Ande hade förklarat för Petrus vidden av Jesu lidande, död och uppståndelse, som han förstod att Jesus burit hans synd upp på korset och gett honom full förlåtelse. Med Andens hjälp förkunnar för en stor skara människor det glada budskapet om Jesus. Människor som hörde Guds ord, tog emot det och omvände sig till Jesus.

Resultatet vid denna enda predikan blev en väckelse. Inte mindre än 3000 personer överlämnade sig då åt Jesus.

När Petrus skriver sitt brev så står den korsfäste Jesus i centrum: I 1 Petr 1:18-19 skriver han: *Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.*

Så var det också för de andra apostlarna. Paulus skriver t ex att *han inte ville veta av något annat än Kristus och honom såsom korsfäst.*

Jesus den korsfäste är grunden för vår kristna tro: *Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.* 1 Kor 3:11

Paulus skriver också om Huvudstycket i vår kristna tro, alltså det allra viktigaste i vår tro *Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke vad jag själv hade undfått: att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna, och att han blev begravnen, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna* 1 Kor 15:3-4

Låt oss bekänna vår tro på den Jesus som gått lidandets, dödens och uppståndelsens väg för oss.