

Kristi himmelfärds dag Luk 24:49-53  
Rödberget 20160505

Jesus var mån om att förbereda sina lärjungar på vad som skulle ske med honom. Inför sitt lidande död och uppståndelse så säger han åtminstone vid tre tillfällen att han skulle *lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.*

Likadant var det inför det att han skulle lämna dem för att åter gå till sin Fader i himmelen. Här säger han: *Jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.*

Jesus hade gett sina lärjungar löftet om hjälparen den helige Ande. Johannes skriver *När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.* Joh 15:26 Andens uppgift i alla tider har varit att peka på Jesus och vad Jesus har gjort för oss människor genom att lida, dö och uppstå.

Strax före vår text så ger han lärjungarna det uppdrag som skulle vara kyrkans uppdrag i alla tider: *syndernas förlåtelse genom omvändelse skall för-*

*kunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.*

Centralt är också kyrkans uppdrag att förkunna evangeliet att alla våra synder förlåtas genom Jesus Kristi blod. I förlåtelsen stryks all vår synd, skuld och skam bort ifrån oss. Förlåtelsen är precis som deleteknappen på våra datorer. Allt som bara är fel hos oss raderas bort i ett enda ögonblick.

I Lukasevangeliet skildras Kristi himmelfärd kortfattat.

*Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.*

Jesus tog alltså sina lärjungar ut från Jerusalem till Betania som låg ungefär tre km från Jerusalems centrum. Det sista som lärjungarna ser av Herren Jesus är att han lyfter sina händer och välsignar dem.

Kraften i Jesus utsträckta händer med välsignelse strömmar ännu över vår värld. När Jesus lämnar sina lärjungar så lämnar han välsignelse över sin kyrka och oss människor i alla tider.

Själva ordet välsignelse är den raka motsatsen till förbannelse.

Från Jesus strömmar allt det goda från Gud över oss människor. Jesus vill oss människor väl.

I Apostlagärningarna som också Lukas skrivit, där förtydligar Lukas vad som hände vid Kristi himmelfärd.

Även här ger Jesus löftet om den helige Ande och uppdraget att gå ut med evangelium: *Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.*

Sen beskrivs himmelfärden med orden: *När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. "Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen."*

Kristna i alla tider har väntat på att Jesus ska komma åter. I Herrens bön ber vi: *tillkomme ditt rike eller låt ditt rike komma.*

Den första kristna kyrkan väntade att Jesus skulle komma vilken stund som helst. Men Jesus har poängterat att om den dagen vet ingen något, ingen utom Fadern vet om den stunden. Den dagen kommer i ett ögonblick när ingen har räknat med det. Men den kristnes bön *Kom Herre Jesu, kom*, den bönen får fylla våra hjärtan med längtan.

När Jesus togs bort från lärjungarna så föll de ned på sina knän och tillbad honom som Gud och Herre. I Jerusalem sökte de upp templet, där de lovprisade Gud i glädje.

I Jerusalem samlades också lärjungarna tillsammans med några kvinnor i ett rum på övervåningen, bland annat Jesu mor och hans bröder i bön till Jesus och väntade på att Gud skulle sända dem den helige Ande hjälparen.

I vår trosbekännelse säger vi angående Kristi himmelfärd att han är *uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida.*

Där på Faderns högra sida ber han för oss människor. Samtidigt som han lovat och sagt att när vi är samlade i hans namn, så är han mitt ibland oss.

Jesus är nära oss denna stund och vi får vara berörda av Jesu välsignande händer.