

3 e tref Ef 2:1-10

Västerslättskyrkan 20160612

Dagens tema är förlorad och återfunnen

I dagens episteltext beskriver Paulus hur han själv och de andra hade haft sitt liv och vilken förvandling som hade skett med dem.

Han börjar med att säga:

*Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra.*

Här är ett av de många exemplen på att vi människor bär på syndagiftet inom oss redan från födseln. Det vi brukar kalla för arvssynden. Psalmisten säger också: *I synd är jag född och i synd har min moder avlat mig Ps 51:5.*

När Jesus berättar om den förlorade sonen. Han som lämnade fadershuset och förslösade arvet tillsammans med horor, som den äldre sonen sa. Han hade verkligen följt kroppens begärelser.

När han senare återvände till sitt hem, så stammar han fram sin syndabekännelse: *'Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.'*

Han får lägga av sig sina nedsmutsade kläder och bli iklädd den finaste dräkten. Han får trolovningsringen på sitt finger som visar att han hör samman med vår levande Gud, och får skor på sina fötter så att han ska kunna vandra den väg som leder till himmelen. Senare säger den himmelske Fadern till den äldre brodern: *din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.*

Paulus säger alltså till de kristna att de tidigare innan de blivit kristna hade varit andligen döda. De hade följt onskans makter som omger oss och som vill få oss i sitt grepp.

Men det finns en väg ut ur eländet, Jesus säger: *Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet Joh 5:24*

Det är Gud som verkar den stora förvandlingen.

*Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.*

Vi har en barmhärtig Gud

Vad tänker du att det betyder att vi har en barmhärtig Gud?

För mig betyder det att Gud har medlidande med mig, att han älskat mig så mycket att han sändt sin Son Jesus Kristus som tagit på sig alla mina synder genom att lida och dö och så har han gett mig en full förlåtelse. Allt detta är Guds nåd.

Jesus är också den som uppstått från de döda. Han säger *Jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig skall leva även om han dör* Joh 11:25

Från den uppståndne Jesus strömmar livet ut över världen. Vi får vara berörda av Jesu segerrika uppståndelse.

Men Jesus är också den som stigit upp till himmelen. Jesus har också gett oss en fribiljett till himmelen. Vi kan inom oss sjunga: mitt hem är ej på jorden, nej ovan skyn det är.

När Paulus skriver det här brevet till Efesierna så betonar han att dessa löften som vi har inte bara gäller för dem utan även för kommande tider.

*Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus.*

In i vår egen tid strömmar Guds nåd emot oss. Nåden är överväldigande. Den räcker för alla människor.

*Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.*

Nu upprepar sig Paulus. Evangeliet tål att upprepas. Vi får gång på gång det bekräftat för oss att Guds frälsning inte hänger an på oss och vad vi kan prestera av goda gärningar. Det som vi borde ha gjort, det har Jesus redan gjort för vår skull. Därför ljuder ekot till oss *Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.* Ordet nåd betyder GRATIS. Helt GRATIS får vi ta emot Guds frälsning.

Slutorden säger oss

*Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.*

Det betyder att vi inte är frälsta av våra goda gärningar, utan till goda gärningar, det är liksom frukten i våra liv. Oftast märker vi inte själva av frukten hos oss själva, den finns där bara.

När en människa fått bli återfunnen av vår Gud, då blir det glädje i himmelen, Guds änglar fröjdar sig.