

Tacksägelsedagen Upp 4:8-11  
Umeå stads kyrka 20161009

I dag på tacksägelsedagen ska vi tillsammans med Johannes få se en liten skymt av himmelen.

När Johannes beskriver vad han ser av himmelen så förstår vi att han hade svårt att med jordiska ord beskriva vad han ser.

Liksom Jesaja så ser han Gud på en upphöjd tron. Det säger oss att Gud är konungarnas konung. Eller som Jesus själv säger efter sin uppståndelse från de döda: *Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden.*

Jordiska härskare har en begränsad tid, när de har makten. Så var det för Stalin, Lenin, Saddam Hussein, Kennedy med flera jordiska ledare.

Även ett jordiskt rike kan ha en begränsad tid. Genom krig eller andra omständigheter ändras riksgränser och kartan måste ritas om.

Men Guds rike varar i all evighet och Gud är en evig konung.

Johannes ser de fyra varelserna som hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen med orden:

*Helig, helig, helig  
är Herren Gud, allhärskaren,  
han som var och som är och som kommer.*

Liknande ord hörde Jesaja när han var i templet. Seraferna sade: *Helig, Helig, Helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.*

Ett trefaldigt helig uttalas till Gud. Gud som är Fader, Son och Helig Ande. *Han som var och som är och som kommer*

I Bibeln kan vi läsa om Guds gärningar genom historien.

I dag får vi, liksom människor runt vår jord ha ett möte med Gud när vi samlas till gudstjänst. När vi delar nattvarden så får vi påtagligt ta emot vår Herre Jesus Kristus i nattvarens bröd och vin.

Med Jesus har vi också en fantastisk framtid. Han som har lovat och sagt: *I min faders hus finns många rum och jag skall komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.*

I en psalm sjunger vi: Min framtids dag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång, där Gud och Lammet säll jag ser och ingen nöd skall vara mer.

Resbiljetten till himmelen är alldeles gratis. Den har Jesus redan betalat genom sin död på korset, där han korsade över alla våra fel och brister med sitt eget blod. Men också genom hans segerrika uppståndelse, där han vann segern över döden och öppnade en väg för oss människor från död till liv.

På resan till himmelen behöver vi inte ha några bekymmer med att packa resväskor. Inte hellre behöver vi släpa på tunga resväskor. För där i himmelen förser Gud oss med allt vi behöver.

Johannes såg också framför sig *de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga:*

*Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den.*

När vi gick in i kyrkan i procession så bars det fram jordiska frukter. Sådant som vi kunnat skörda. En dag som denna får vi tacka Gud för allt Gud förser oss med.

I bönen Fader vår ber vi: *Vårt dagliga bröd giv oss i dag.* I den nya Vår Fader ber vi: *Ge oss i dag det bröd vi behöver.* Denna bön innehåller så mycket.

Luther förklarar denna bön med orden *Allt som hör till livets uppehälle och behov, såsom mat och dryck, kläder, hus och hem, åker, boskap, bohag, gods och pengar, god maka, goda barn, gott tjänstefolk, god och trogen överhet, god styrelse, passande väderlek, fred, hälsa, tukt och ära, goda vänner, trogna grannar och mera sådant.*

Här finns många tacksägelseämnen.

Här i världen är det många människor som är fattiga och som saknar mycket av detta. Som kristna har vi därför möjlighet att få dela med oss av det vi har till andra.

Jag vill gå tillbaka till de tjugofyra äldstes lovsång *Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den.* Vi får ge Jesus äran. Han som skapat himmel och jord som vi kan läsa i Kol 1:16-20.

*I Jesus skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.*

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande

Såsom det var av begynnelsen nu är och skall vara från evighet till evighet.