

## Heliga trefaldighets dag Joh 11:18-27 Balingsta 20170611

I Betania som låg ungefär tre km från Jerusalems centrum alldeles i närheten av olivberget, där bodde syskonen Marta, Maria och Lasaros.

De tillhörde Jesu vänner.

När Lasaros blev sjuk så skickade systrarna bud till Jesus om att deras bror var sjuk.

*När Jesus hörde det sade han: "Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den."*

Jesus tycktes inte bli stressad av det han hört, utan slutför det arbete han höll på med. Sen säger han till sina lärjungar att de skulle bege sig till Betania.

När lärjungarna hörde att Jesus tänkte bege sig till Betania så blev de förskräckta, för de visste att Judarnas ledare var på jakt efter Jesus. Men Jesus lät sig inte skrämmas.

När Jesus väl är framme i Betania, så är Lasaros redan död sedan fyra dagar. Han är redan begravd och de sju sorgedagarna pågår ännu.

Jesus kommer alltså in i sorgens sammanhang.

Det är Marta som möter Jesus när han kommer.

Ibland har Marta framställts som ytlig i sin tro.

Dagens text visar att hon är allt annat än ytlig.

Hon var den som blint litade på Jesus vi läste:

*Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om."*

Här visar Marta sin tro och tillit till Jesus. Hon hade med egna ögon fått se det som hände kring Jesus när han botade sjuka, men också hört andra berätta om vad Jesus gjort. Hon hade lyssnat till Jesu undervisning och upplevt hur Jesus i sina böner bett till Gud.

Nu sade Jesus: *"Din bror kommer att uppstå."* Marta svarade: *"Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen."*

På Jesu tid fanns både de som trodde på uppståndelsen och de som förnekade att det skulle finnas någon uppståndelse. Fariséerna tillhörde gruppen som trodde på de dödas uppståndelse. Medan en annan gruppering bland judarna, Sadducéerna avvisade läran om de dödas uppståndelse.

När Jesus säger *"Din bror kommer att uppstå."* Så säger Marta, att hon vet att hennes bror ska uppstå på den sista dagen. Kanske tänkte hon på vad som står i Dan 12:2 *Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam och evig fasa.* Eller som Job så trotsigt uttrycker sig när han provades i sin tro: *jag vet att min förlossare lever, och att han till slut skall stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta, skall jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud.* Job 19:25-26

Marta hade alltså en tro på de dödas uppståndelse.

Nu säger Jesus till henne *"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"*

Här möter vi ett av Jesu laddade ord, där han säger *Jag är*. Det är ord som Jesus säger i flera sammanhang.

För oss som läser Bibeln så måste man bli uppmärksam på när Jesus säger0 dessa ord. För varje gång Jesus uttalar orden JAG ÄR så gör han anspråk på att vara Gud. Det hänger samman med händelsen när Gud uppenbarade sig för Moses vid den brinnande busken som vi läser om i 2 Mos 3:14.

Moses hade fått uppdraget av Gud att befria Israels folk från slaveriet i Egypten. I samtalet med Gud frågar Moses efter Guds namn. Då får han det besynnerliga svaret: *Jag är den jag är.*

Judarna reagerade häftigt när Jesus använder sig av ordet JAG ÄR och gör anspråk på att vara Gud de menade därmed att han hade hädat. Jfr Luk 22:66-71.

*Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.*

Ni har säkert hört dessa ord citeras ofta på begravingar. Faktum är att Jesus uttalade dessa ord första gången på den begravningsplats där Lasaros var begravd.

Jesus är den som vunnit seger över döden när han själv uppstod från de döda. Han är den som öppnat en väg från död till liv för oss människor.

Till Johannes säger Jesus i Upp 1:17-18 *”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.*

Jesus ställer frågan till Marta. *Tror du detta?*

*Hon svarade: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.”*

I Martas svar finns en bekännelse till Gud som Fader, Son och Helig Ande.

- Hon säger att Jesus är *Guds Son*, vilket förutsätter att Gud är Fadern. Jesus lärde sina lärjungar att be Fader vår eller som vi numera ber Vår Fader.
- Hon säger om Jesus att han är *Messias, Guds Son*. I hela gamla testamentet ges löftena om Guds Messias som skulle komma och när tiden var inne sände Gud sin som hit till världen. Så gick alla gamla löften i fullbordan.
- Hon säger *jag tror*, vilket är ett av den helige Andens verk. Den helige Ande är hjälparen och tröstaren. Den helige Ande hjälper oss att tro på Jesus. Den helige Ande pekar alltid på Jesus.

Så får även vi i vår tro bekänna oss till Gud som Fader, Son och Helig Ande.