

3 i fastan Luk 11:14-26

Västerslättskyrkan 20180304

Nya testamentet berättar om att Jesus botade många människor som drabbats av olika slags sjukdomar. Det kunde vara spetälska, människor som drabbats av lamhet, människor som var blinda, människor som var döva eller stumma, som det omtalas i den här texten.

Egentligen var syftet från Jesu sida att på det sättet visa att han var uppfyllelsen av de gamla testamentets löften om hur Guds Messias skulle vara.

Vi kan läsa löftet i Jes 35:4-6 *Han kommer själv för att rädda er." Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel."*

eller som det står i Jes 29:18-19 *Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels Helige.*

Även detta stämde väl in på Jesu framträdande att han ägnade sig åt att ta sig an de fattiga. Han som själv blivit född in i fattigdom. Han tog sig även an de som var hatade av många. Sackaios var ett exempel, Jesus

förbarmade sig över honom som mådde dåligt för att han gjort sig rik på andras bekostnad.

När Jesus botar Petrus svärmor så kan man läsa: "Jesus kom hem till Petrus och fick se hans svärmor ligga sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom.

På kvällen förde man till honom många som var besatta. Han drev ut andarna med sitt ord och botade alla sjuka, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: *Han tog våra sjukdomar, och han lyfte av oss våra plågor."* Matt 8:14-17

Jesus blev till anstöt för många, som sökte finna fel hos honom för att kunna anklaga honom. Och när man inte kunde komma på något annat så säger man att de underverk som Jesus gjort att de var gjorda med hjälp av Beelsebul, som är ett av de många namn som djävulen och satan bär på. Det är som Johannes skriver: *Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom.* 1:11

Att det skulle bli stridigheter kring Jesu person säger Gud redan i paradiset. När Gud säger till den onde: *Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.* 1 Mos 3:15

När Jesus fötts och han bärs fram i templet så tar den gamle Simon Jesusbarnet i sin famn och profetiskt säger han: *”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid*

I Lukas nionde kapitlet förutsäger Jesus vid två tillfällen vad som skulle hända med honom. Han säger: *”Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästererna och de skriftlärdade och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.”* v 22

När Jesus för den tredje gången förutsäger sitt lidande så är han ännu tydligare. Han säger: *”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.”* 18:31ff

Detta är det allra centralaste i vår kristna tro

- att Jesus fått lida och dö
- att Jesus uppstått från de döda

På detta hänger hela vår kristna tro,

På vägen upp till Jerusalem blev Jesus utsatt för mänsklighetens ondska på alla sätt.

I dagens text ser vi hur han blev misstrodd.

Som kristna får vi vandra i Jesu fotspår och skulle det hända att vi skulle uppleva att vi blir misstrodda, förtalade, hånade, bespottade osv så kan vi vara tröstade av att mitt i allt detta så finns Jesus vid vår sida. Vi får leva tätt vid honom som vunnit segern över all ondska. Vi får ta emot kraften att kunna uthärda även i prövningens stund. Jesus har lovat och sagt att han är med oss alla dagar till tidens slut. Tänk vilken trygghet vi har att leva tillsammans med Jesus. Han som finns vid vår sida ända tills vi drar vårt sista andetag här på jorden. Sen får vi vara med vår Herre Jesus i det himmelska hemmet, vi har nått våra själars mål.

Både när vi lever och dör får vi vara i Jesu gemenskap. Han överger oss aldrig.

Texten i dag säger oss att när Jesus får finnas i våra liv så har Jesus gjort hela vårt inre rent. Alla våra fel och brister har Jesus fullständigt förlåtit och förlåter på nytt.

Men det finns även en allvarlig ton i texten. En varning till oss, att vi inte ska komma bort ifrån Jesus och släppa in det onda i oss.

I dag får vi komma nära kraftkällan Jesus, när vi möter honom i nattvardens sakrament. Där får vi del i Jesu kropp och hans utgjutna blod, där bekräftar Jesus att vi är Guds älskade barn.