

2 e trefaldighet Sak 3

20180610

Det finns en text som fascinerar mig mycket och det är dagens text ur Sakarja bok.

Sakarja var profet i Juda omkring år 520 f Kr, efter Israeliternas återkomst från den Babyloniska fångenskapen, som varat i 70 år.

Nu ser Sakarja framför sig i sin syn Översteprästen Josua hur han står inför Herrens ängel. När det står Herrens ängel så är det inte vilken ängel som helst, utan det handlar om det sändebud som är Gud och som Gud ska sända hit till världen, alltså Kristus i det tillstånd som han var innan han kom hit till världen.

Men Sakarja ser även Anklagaren, ett ord som på hebreiska heter Satan, som var beredd att anklaga Josua. Och visst hade han skäl till att anklaga honom, för det står att Josua bildligt sett bar på smutsiga kläder.

Det är en verklighet för oss alla att vi alla har syndat, inte bara en gång, utan gång på gång.

Anklagaren är en mästare till att kunna anklaga en kristen och kan säga: Se hur du har burit dig åt, du som vill vara en kristen. Du har gjort så mycket som du inte borde ha gjort. Kanske du tagit för dig av det som inte är ditt, kanske du fuskat med din arbetstid på jobbet, kanske du varit vårdslös med det du sagt som

sårat någon annan eller rent av ljugit, och i din tankevärd så har du burit på tankar som du helst av allt vill att ingen annan ska veta.

Så är det i varje fall med mig att jag bär på ett belastningsregister som är större än jag själv kan bära.

Lyssna nu noggrant vad Herrens ängel säger:

Herrens ängel sade till Anklagaren: "Herren skall tillrättavisa dig, Anklagare, ja, han som har utvalt Jerusalem skall tillrättavisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden?"

Det var precis vad som skulle ske längre fram i tiden, när Jesus skulle gå upp till Jerusalem. Då när han anklagades i vårt ställe för våra fel och brister. Då när Jesus blev slagen för våra missgärningar. Då när han hänger där på det mellersta korset för att korsa över allt som är vår synd och skuld. I Guds förlåtelse så är det som det frågas i texten: *Är inte denne man en brand ryckt ur elden?* Detta gäller naturligtvis även en kvinna som tar emot Guds förlåtelse: *Är inte denna kvinna en brand ryckt ur elden?*

Det som händer med Josua är exakt detsamma som skedde med den förlorade sonen, som även han bar på smutsiga kläder när han slarvat bort sitt liv i sus och dus.

Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln, Herrens ängel *befallde sina tjänare: "Ta av honom de smutsiga kläderna!" Och han sade till Josua: "Jag*

befriar dig från din skuld, och du skall kläs i högtidsdräkt.” Sedan befallde han: ”Sätt på honom en ren turban!” Och de satte på honom en ren turban och klädde honom, medan Herrens ängel stod bredvid.

Det är en fantastisk bild på Guds oändliga förlåtelse.

I bekännelse av vår synd får vi lämna ifrån oss allt som blivit fel i tankar, ord och gärningar. I avlösningens ord får vi ta emot en full förlåtelse, vi får bli iklädda Kristi rättfärdighet.

När Johannes får skåda in i himmelen så ser han den oräkneliga skaran som fått komma in i den himmelska glädjen. Vi kan läsa om det i Upp 7

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

Om dessa som bär de vita kläder sägs det vidare

Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.

Det är ett fantastiskt kristet framtidshopp, att få vara med i denna oändligt stora skaran, då får vi vara hemma hos Gud.

Jag tror att slutet av texten är det som motiverat att texten finns med som text denna söndag med överskriften Kallelsen till Guds rike, för här får Josua uppdraget:

Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua:

Så säger Herren Sebaot:

Om du vandrar mina vägar

och håller mina bud

skall du råda över mitt hus

och vaka över mina tempelgårdar.

Jag skall ge dig tillträde

till den krets som tjänar mig här.

Josua fick en kallelse och ett specifikt uppdrag som överstepräst att råda över Guds hus, att vaka över mina tempelgårdar.

Vi alla har fått en kallelse att vara en lem i Kristi kropp som Paulus uttrycker det. Inte klonade kopior av varandra, utan en kallelse att stå i Guds tjänst med våra gåvor.

Det finns en barnsång som har en så bra innehåll den lyder:

”Jag kan inte vad du kan,
du kan inte vad jag kan.

Men Gud har en uppgift som passar för mig
och en annan som passar för dig.”

Så får vi vara kallade att stå i Guds tjänst med det som vi är bra på. Den kallelsen gäller alla människor som Jesus uttrycker det i evangeliet.

Jag tycker att det är synd att den Gammaltestamentliga texten slutar med vers 7 för fortsättningen är så fantastisk

Lyssna, Josua, överstepräst, du och dina ämbetsbröder som sitter framför dig – dessa män är ett tecken: Se, jag skall låta Telningen, min tjänare, komma. På stenen där, som jag har lagt framför Josua, på denna enda sten med sju ögon ristar jag en inskrift, säger Herren Sebaot. Jag skall utplåna landets skuld på en enda dag. Den dagen, säger Herren Sebaot, skall ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd.

Det är Gud själv som lovar att sända Telningen som anknyter till Jesajaprofetian Jes 11

En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande.

Det är löftet om att en Davids son skulle komma som skulle vara fylld med Guds sju andar eller Guds sju

ögon, för Jesus är den som helt och fullt har sina ögon vända mot oss.. Det är löftet om Jesu kroppsliga ankomst i världen. Sakarja hade fått rätt på vad Jesus skulle utföra för oss alla människor i alla tider: *Jag skall utplåna landets skuld på en enda dag.* Vår skuld är utplånad, när Jesus hänger på korset och han utbrister: Det är fullbordat.

Varje gång vi firar mässa så är den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus mitt ibland oss.

Vi firar eukaristi, tacksägelsens och glädjens måltid

Där får vi möta vår Herre Jesus Kristus som genomsyrar våra liv, där får vi hämta Guds kraft, liksom saven som ger trädet kraft att leva.